

Mừng Xuân Hội Ngộ



**Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam
Giáo Phận San Jose
Bản Tin Ultreya Tháng 1, 2020**

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

1137 Moonlight Way, Milpitas, CA 95035
Email: vphan62@hotmail.com

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH



CHỦ TỊCH PHONG TRÀO
Matthew Phan Hoàng Vương
408-858-2412



CHA LINH HƯỚNG
Lm. Andrew Nguyễn Vũ
408-291-6280



PHÓ CHỦ TỊCH PT
Đa-Minh Nguyễn Đức Hải
408-839-3413



THƯ KÝ
Teresa Nguyễn Chân Tú
408-667-0411



TRƯỞNG LÃNH ĐẠO
Giuse Nguyễn Thẩm
408-218-0676



KHỐI HẬU
Đa-Minh Vũ Văn Cao
408-315-5521



THỦ QUÝ
Victoria Lee Vicki
408-464-5457



KHỐI TIỀN
Terêsa Nguyễn Phương Anh
408-569-0906



KHỐI BA NGÀY
Phaxicô X. Châu Hoàng Minh
408-600-5344



KHỐI TRUYỀN THÔNG
Phêrô Nguyễn Châu Tuấn
408-386-2279

Ban Biên Tập

- Gioan Trần Hiếu
- Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- Joseph Nguyễn Như Bá
- Gioan Vũ Danny
- Jerome Nguyễn Việt Hải

Liên lạc gửi bài:

Email: banbientap.cursillo@gmail.com

Địa chỉ: 1207 Panoche Ave, San Jose, CA 95122

MỤC LỤC

<i>Số thứ tự</i>	<i>Tựa Bài</i>	<i>Trang</i>
1.	Thư Cha Linh Hướng, Mừng Lễ Quan Thầy PT Cursillo	1
2.	Thư Văn Phòng Điều Hành.....	3
3.	PT Cursillo, Bầu Cử Bán Phần.....	5
4.	Hành Trình Đến Với Trường Lãnh Đạo	8
5.	LM Lưu Đình Dương - Linh Hướng Cursillo VN Miền XI	11
6.	Ultreya Picnic – Cursillo VNSJ	13
7.	“Làm Một Chút Gì Đó”	13
8.	Bất Ngờ, Buổi Ultreya Picnic.....	15
9.	Picnic 2019: “Một Picnic tuyệt vời, trên cả tuyệt vời”.....	16
10.	Giêsu Trong Tôi.....	20
11.	Khái Niệm Về Đặc Sủng PT Cursillo (phần 1)	21
12.	Cảm Nghiệm Tình Yêu và Ân Sủng	23
13.	Chúa Nâng Con Dậy	26
14.	Những Đêm Noel Của Tôi	29
15.	Tôi Đã Thấy Chúa	31
16.	Xuân Canh Tý Cầu Chúc	34
17.	Thầy Đã Chọn Con	35
18.	Thấy Được Tình Yêu Chúa.....	36
19.	Chia Sẻ Sau Khóa Cursillo #57.....	39
20.	Kết Diệu Huyền	40
21.	Cụm Thủ Tướng Khiêm: Niềm Vui Đức Tin	41
22.	Cursillo, Khóa Học Về Tình Yêu Kitô.....	44
23.	Bệnh Tật Có Phải Lời Chúc Dữ Từ Thiên Chúa Không?	46
24.	Có Nhau	47
25.	Hình Ảnh Sinh Hoạt Ultreya Picnic 6/10/2019	49
26.	Hình Ảnh Bầu Cử Bán Phần 17/11/2019.....	52
27.	Danh Sách Niên Liễm.....	54

Thư Cha Linh Hướng Phong Trào Mừng Lễ Thánh Phaolô Trở Lại, Quan Thầy Phong Trào Cursillo

“Người hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho người biết người phải làm gì” (TĐCV 9:3-6).

Quý anh chị em Cursillistas thân mến,

Trong niềm vui ngày lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở lại, được Giáo Hội cử hành vào ngày 25/1 mỗi năm mà Phong Trào đã chọn làm bốn mạng, tôi ước mong cùng quý anh chị suy niệm về tinh thần hoán cải



theo gương thánh Phaolô, vị thánh đã *“cống hiến trọn vẹn cho Chúa Kitô và cho Giáo Hội của Người, cũng như cho nhân loại và cho các nền văn hóa” (Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI).*

Chúng ta biết, cuộc gặp gỡ với Thầy Chí Thánh Phục Sinh trên đường đi Đa-mát, đã là khúc quanh biến đổi toàn diện cuộc đời của thánh nhân. Thánh Luca, trong sách Tông Đồ

Công Vụ, đã kể lại biến cố này ba lần trong các đoạn 9:1-19; 22:3-21; 26:4-23, về việc thánh Phaolô bị ngã vì *ánh sáng chói lòa từ trời, bị mù mắt, nghe tiếng Chúa gọi, rồi được chữa lành...*

“Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: ‘Sa-un, Sa-un, tại sao người bắt bớ Ta?’ Ông nói, ‘Thưa Ngài, Ngài là ai?’ Người đáp, ‘Ta là Giêsu mà người đang bắt

bó. Nhưng người hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho người biết người phải làm gì” (TĐCV 9:3-6).

Từ đó, thánh Phaolô đã trở thành một con người mới. Ngài đến gặp Thầy Kha-na-ni-a để được chữa lành, sau đó trải qua ba năm suy niệm trong sa mạc, lên Giêrusalem để gặp các tông đồ và cộng đồng Kitô giáo, rồi ra đi truyền giáo cho dân ngoại. Với cá tính mạnh mẽ, nhưng ngài vẫn luôn hiệp thông trong Hội Thánh, được rửa tội, sống hòa hợp với các tông đồ khác, và hằng hái nhiệt thành ra đi loan báo Tin Mừng.

Nhiều người trong chúng ta khi tham dự khóa Ba Ngày Cursillo, hoặc trong một hoàn cảnh nào khác, cũng được ơn trải qua kinh nghiệm biến đổi tương tự. Mặc dầu Thầy Chí Thánh không hiện diện với chúng ta qua ánh sáng chói lòa như với thánh Phaolô, nhưng với đức tin, chúng ta đã gặp được Chúa qua phụng vụ, qua cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, qua các ơn sủng mình đã lãnh nhận, hoặc qua chứng kiến những điều Chúa đã làm nơi những người chung quanh mình...

Thánh Catherine thành Siena nói, *“Nhà thuyết giảng đáng mến Phaolô... đã là một con sói, nhưng rồi trở thành một con cừu, thành một cái thùng chứa đựng tình yêu – và được Chúa đổ đầy lửa để làm lan tràn mặt đất”*. Thế nhưng, cuộc sống ngày thứ tư của ngài không hề dễ dàng, mà trái lại ngài đã phải chịu biết bao nghịch cảnh, chịu đau khổ, bị roi đòn, tù tội, bị ném đá, và ngay cả phải đổ cả máu đào, vì danh Thầy, vì *“mối lợi là được Chúa Kitô”* (Xem Pl 3:7-9).

Thật sự, cuộc hoán cải và cuộc sống của ngài quả là mẫu gương nhưng cũng là một thách thức cho cuộc hành trình ngày thứ tư của chúng ta!

Vào những ngày này, cũng là lúc mọi người đang nao nức chuẩn bị đón chào năm mới Âm Lịch, tôi thành tâm cầu chúc mọi điều an lành tốt đẹp đến với quý anh chị em và toàn gia quyến. Cầu xin Thầy Chí Thánh tiếp tục chúc lành cho mỗi một người chúng ta, để chúng ta luôn nhận ra và đón nhận mọi sự với ánh sáng ân sủng ngay cả trong những lúc khó khăn, noi gương thánh Phaolô Trở lại.

Thân mến trong Thầy Chí Thánh và Mẹ Maria,

Linh mục Andrew Nguyễn Vũ

Linh Hường Phong Trào

Thư Văn Phòng Điều Hành

Chúc Mừng Năm Mới Canh Tý 2020.



Kính Thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý Anh Chị Cursillistas thân mến:

Trong bầu không khí thật ấm cúng, vui tươi và nhộn nhịp của ngày sinh hoạt TLĐ 17 tháng 11 vừa qua, Phong Trào chúng ta đã bầu lại ban phần Văn Phòng Điều Hành nhiệm kỳ 2020 - 2023 với kết quả như sau:

Trưởng Trường Lãnh Đạo: Anh Giuse Nguyễn Văn Thẩm (Tân Cử)

Trưởng Khối Tiền: Chị Theresa Nguyễn Phương Anh (Tân Cử)

Trưởng Khối 3 Ngày: Anh Phanxico Xavie Châu Hoàng Minh (Tân Cử)

Thủ Quỹ: Chị Victoria Vicki Lê (tái đắc cử)

Những Anh Chị tân cử, và tái đắc cử sẽ cùng sát cánh làm việc chung với các Anh Chị hiện đang phục vụ trong Văn Phòng Điều Hành là:

Chủ Tịch Phong Trào: Anh Matthew Phan Hoàng Vương.

Phó Chủ Tịch Phong Trào: Anh Đaminh Nguyễn Đức Hải.

Trưởng Khối Hậu: Anh Đaminh Vũ Văn Cao.

Trưởng Khối Truyền Thông: Anh Phêro Nguyễn Châu Tuấn.
Và dưới sự Linh Hướng của Cha Andrew Nguyễn Vũ, một Linh Mục trẻ trung đầy nhiệt tình, hăng say, hy sinh cùng đồng hành với VPĐH nói riêng cũng như Phong Trào nói chung.

Trong dịp này, Tân Văn Phòng Điều Hành không quên bày tỏ sự cảm kích, và lòng biết ơn đến quý anh:

Anh Giuse Trần Văn Trung nhiệm vụ Trưởng TLĐ.
Anh Gioan Baotixita Nguyễn Nhật Tiến nhiệm vụ Trưởng Khối Tiền, với 6 năm phục vụ.
Anh Giuse Nguyễn Ngọc Phan Trưởng Khối 3 Ngày với 3 năm phục vụ.
Chị Victoria Vicki Lee Thủ Quỹ với 3 năm phục vụ (tái đắc cử)

Tám gương phục vụ của quý anh chị đã nói lên lòng yêu mến Phong Trào và sự nhiệt thành dẫn thân phục vụ đã mang lại nhiều hoa trái cho Phong Trào Cursillo VNSJ chúng ta.

Qua những Hồng Ân mà Phong Trào chúng ta đã nhận lãnh, kính xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện với Tân Văn Phòng Điều Hành, dâng lên Thầy Chí Thánh lời cảm tạ.

Trong tâm tình đón chào Năm Mới, chúng ta cùng hướng về quê hương Việt Nam của chúng ta và nguyện cầu cho quê hương được tự do, ấm no và bình an.

Nhân dịp Xuân Canh Tý, xin kính chúc Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý Anh Chị Cursillistas và quý quyến một Năm Mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, khang an và bình an trong tay Thầy Chí Thánh.

Thân ái trong tình yêu Chúa Kito,
Thay mặt Văn Phòng Điều Hành,
Matthew Phan Hoàng Vương, CTPT

PT CURSILLO BẦU CỬ BÁN PHẦN

Cursillista Maria J.Nguyễn Bạch Tuyết



Ngày 17 Tháng 11, Năm 2019, Trường Lãnh Đạo Phong trào Cursillo San Jose đã tổ chức **Bầu Cử Bán Phần** cho Văn Phòng Điều Hành trong niềm hân hoan và phục vụ.

Sau khi được anh Chủ Tịch Phong Trào dâng lời cầu nguyện xin Chúa xuống ơn cho buổi sinh hoạt tốt đẹp, anh Trưởng Trường Lãnh Đạo, Giuse Trần Văn Trung Điều Hợp Chương Trình và công bố:

A. Mục đích cuộc Bầu Cử, là để thay thế các chức vụ đã mãn nhiệm kỳ sau đây:

1. Trưởng Trường Lãnh Đạo:
Anh Giuse Trần Văn Trung
2. Trưởng Khối Ba Ngày:
Anh Giuse Nguyễn Phan
3. Trưởng Khối Tiền:
A. Gioan B. Nguyễn Nhật Tiến

4. Thủ quỹ:

Chị Victoria Lee Vicki

B. Ban Trị Sự Bầu Cử được thành lập ngay sau đó:

1. Chủ Tọa:

Cha Andrew Nguyễn Vũ

2. Thư Ký:

Chị Nguyễn Chân Tú

3. Kiểm Phiếu 1:

Anh Nguyễn Như Bá

4. Kiểm Phiếu 2:

Chị Nguyễn T. Nguyệt

Hơn 100 Cursillista có mặt trong cuộc bầu cử bán phần Văn Phòng Điều Hành đã đề cử 9 ứng cử viên cho các vị trí được bầu.

Các thành viên đề cử ứng viên đã sôi nổi phát biểu các ý kiến cá nhân về ứng cử viên mà mình đang tiến cử. Các nhận xét cho thấy các anh chị được tiến cử đều là những người tài năng, có kinh nghiệm với Phong Trào, sinh hoạt năng nổ và có tinh thần hy sinh phục vụ.

Sau khi được đề cử, các ứng viên được dành thời gian để phát biểu các ý kiến của mình. Một điểm rất đặc biệt là các ứng cử viên đều cho thấy sự sẵn sàng lãnh trách nhiệm, hy sinh phục vụ cho Phong Trào. Điều này đã tạo ra một bầu không khí rất

phần khởi trong buổi bầu cử.

Sau các phát biểu, toàn bộ Trường Lãnh Đạo tiến hành bầu



cử. Hàng dài những Cursillista đi bầu cử rất nghiêm túc, từ các thành viên kỳ cựu đến các anh chị Cursillista rất trẻ đều tiến hành bỏ phiếu. Kết quả các cuộc bầu chọn như sau:

1. Trưởng Trường Lãnh Đạo:
Anh Giuse Nguyễn Văn Thẩm
2. Trưởng Khối Tiền:
Chị Teresa Nguyễn Phương Anh
3. Trưởng Khối Ba Ngày:
Anh Phanxico Xavie Châu Hoàng Minh
4. Thủ quỹ:
Chị Victoria Lee Vicki

Những Tân Cử đều nhiệt tình nói lời xin vâng để phục vụ Phong Trào. Thật là những Người Lãnh Đạo biết thế nào là khiêm nhường trong trách nhiệm.

Cha Linh Hướng đại diện

Phong Trào cảm ơn Cựu Ban Điều Hành và Giới thiệu Tân Ban Điều Hành. Cha linh hướng đã kết thúc cuộc Bầu Cử bằng giờ Cầu Thánh Thể và ban Phép Lành tạ ơn Chúa.

Tham gia vào việc tiến cử và bầu chọn người vào Khóa Ba Ngày cũng như Người Lãnh đạo Cursillo phục vụ trong Văn Phòng Điều Hành, tôi không ngớt tự nhắc nhở mình về mục đích và tôn chỉ của Phong Trào: "Tìm kiếm Người Lãnh Đạo phục vụ cho Chúa". Điều này, PT đòi hỏi, người được chọn phải có một cuộc sống dâng hiến rộng lớn hơn, để Tình Yêu Thiên Chúa được hoàn toàn triển nở trong khắp hoàn vũ. Vì họ là Công Dân Quốc Tế và là Công Dân Nước Trời, không hạn hẹp trong đảng phái hay quốc gia.

Vậy Người Lãnh Đạo Cursillo là ai? - Họ là người được "CHÚA JESUS TIN TƯỞNG" trong Khóa Ba Ngày, được sai đi tiếp nối công trình Cứu Chuộc của Chúa Kitô qua Sứ Vụ Lệnh Chúa trao phó. Họ là người biết "TRÔNG CÂY VÀO ƠN THÁNH CHÚA" để





Tình Yêu và Ân Sủng của Chúa, luôn khôn ngoan trong chia sẻ, can đảm xả thân trong phục vụ, kiên trì gánh chịu trách nhiệm đối với những khó khăn, không ngoảnh mặt làm ngơ với những sự dữ của thời đại,

bỏ mình làm những việc theo ý Chúa muốn. Họ ý thức rằng, tất cả anh em là Một Nhiệm Thể duy nhất, với đầy đủ sức mạnh Chúa Kitô, để thực thi sứ mệnh là ra đi tìm kiếm và đào luyện cho những người anh em khác trở thành những Người Lãnh Đạo Kitô có quyền lực để phục vụ Chúa (không phải phục vụ đảng phái cá nhân nào).

Người Lãnh Đạo Cursillo **luôn** liên lý học biết cho đi chứ không chỉ là lãnh nhận. Họ là người kiên trung đứng vững trong nhà Giáo Hội, với đầy đủ trách nhiệm và danh dự của người thuộc về Dân Thánh Chúa được sai đi. Vì vậy người lãnh đạo Cursillo là những người luôn đặt nỗ lực của mình vào nơi mà họ thấy có thể sinh hoa trái tốt nhất, hoa trái đó là đem thế gian về với Chúa Kitô.

Người Lãnh Đạo Cursillo là người anh em đặc biệt giàu có

luôn lấy Đức Ái siêu nhiên, mà Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh gọi là điều rắn mới để làm nền tảng căn bản cho mọi hành động. Người có Đức Ái siêu nhiên thì nhìn người bằng cặp mắt của tâm hồn, cặp mắt của trái tim, cặp mắt của Chúa Giêsu, để tìm ra những kỳ công tuyệt tác của Chúa đã thực hiện nơi những người anh em khác. Để từ đó họ mới có quyết tâm ***"biến đổi anh em mình thành Người lãnh đạo cho Chúa Kitô*** có quyền lực, còn bản thân họ thì không màng tới địa vị" (LM Frank S. Salmani)

Ước gì những Người Lãnh Đạo Cursillo được anh em tín nhiệm đây, sẽ dùng Đức Ái Siêu nhiên như chiếc cầu vạn năng bắc qua những hố sâu vực thẳm để đưa mình và mọi anh em được đến gặp Thiên Chúa.

Hành Trình Đến Với Trường Lãnh Đạo

Giuse Nguyễn Thẩm



Tôi đã được anh Phaolo Bùi Văn Trác giới thiệu tham dự khóa Cursillo 161 năm 1996 tại St. Francis. (*anh đã được Chúa thương gọi về ngày 30 tháng 10 năm 2019*) Trong khóa và sau khóa tôi đã có nhiều ấn tượng đẹp về khóa Cursillo. Tôi ý thức hơn về việc sống đạo của tôi, nhưng tôi không có những cải đổi quan trọng hầu làm nòng cốt hơn mối thân tình giữa Chúa và tôi. Chúa vẫn chỉ là vị thần hộ mạng trong những hoàn cảnh mà tôi bị bí tắc, không xoay sở được thôi.

Thực ra lúc ấy tôi còn trẻ, những đêm khuya thức trắng chuẩn bị cho các bài thi ở trường, rồi chuyện gia đình, chuyện lo cái ăn chỗ ở hàng ngày, là ưu tiên số một của tôi. Sau khi ra trường, có việc làm ổn định tôi mới dành thời giờ tham gia sinh hoạt

phong trào Cursillo. Ấy thế mà tôi cũng đã từng được đảm nhận vai trò Trưởng Khối Hậu của phong trào Cursillo trong thời gian hơn 7 năm. Tôi cũng hằng say với công tác, nhưng thú thật tôi chỉ muốn phong trào tốt hơn theo cái nhìn của một người làm kinh doanh, chứ không xem những sinh

hoạt của Phong trào như một đặc sản. Tôi muốn làm sao để nhiều người đến với các buổi Ultreya, cho nên tôi tập trung vào việc cải tiến kỹ thuật, trình chiếu các slideshow, lo chuẩn bị chương trình, giờ nào việc đấy, mời người chuẩn bị chia sẻ cho thật hay, thật cảm động, mời MC duyên dáng, chuẩn bị những món ăn thật ngon...Tôi tổ chức các nhóm nhỏ trong các liên nhóm, rồi các liên nhóm trưởng... vô tình tôi biến khối hậu thành một tổ chức chặt chẽ có hệ thống, đi ngược với chủ đích ban đầu của người sáng lập là ông Eduardo Bonnin: Cursillo là một phong trào chứ không phải là một tổ chức.

Tôi cũng được chọn là Khóa Trưởng, Khóa Phó trong các khóa Ba ngày cuối tuần, làm trưởng khối Hành Chánh, trưởng khối Giám học và

trình bày các rollo.

Cám ơn Thầy Chí Thánh đã cho tôi cơ hội để đứng ở những vai trò đó, nhưng thú thật là tôi đã không hoàn thành một cách tốt đẹp nhất có thể, bởi vì tôi chưa thực sự bám chặt vào Thầy Giê-su. Phải chi mà tôi yêu Giê-su hơn nữa, bám chặt vào Ngài hơn nữa, thì cũng với những cố gắng ấy, thành quả tinh thần sẽ tốt hơn và Thiên Chúa sẽ vui lòng hơn. Dĩ nhiên là dù tôi có như thế nào, có thiếu sót bất toàn ra sao, thì Thầy Giê-su vẫn yêu thương tôi, bởi vì chính Thầy là Tình yêu. Thầy vẫn ghé mắt dõi theo những bước chân loạng choạng của tôi và cho tôi cơ hội để được làm khí cụ yêu thương của Thầy.

Cuộc đời tôi cứ theo thời gian, trôi và gắn bó với Phong trào như thể dấy và đến hẹn lại lên. Năm này lại đến năm khác, khóa cuối tuần qua đi và rồi khóa cuối tuần khác lại đến. Hết tám tuần tĩnh huấn cho năm nay lại chuẩn bị cho tám tuần tĩnh huấn cho năm nói, rồi thực tập rollo v..v và v..v. Có những lúc tôi dừng lại để tự hỏi, liệu những sinh hoạt kia có giúp tôi đến gần Chúa hơn không? Dĩ nhiên là có chứ, nhưng ở mức độ nào thì điều đó còn tùy thuộc vào thái độ của tôi, tùy theo mức độ dấn thân và mở lòng của tôi đối với Chúa và với anh chị em mình.

Thế rồi cho đến hôm nay, lúc mà tưởng như mọi việc cứ như thế là xong ở cái tuổi 70 và tôi sẽ âm thầm đi vào thế giới riêng của đời mình, thì

tôi được chọn là Trưởng Trưởng lãnh đạo. Thoạt đầu tôi đến với buổi bầu cử với một thái độ thờ ơ, đến để không phụ lòng những người ủng hộ mình và cũng đến để không bỏ lỡ một cơ hội nếu Chúa muốn. Nhưng ngay sau khi cha Linh Hưởng công bố kết quả, thì tôi cảm thấy một thôi thúc trong lòng, coi đây là một ơn gọi, một ân huệ mà Chúa ban cho tôi để có thể đáp trả bao yêu thương mà Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời tôi.

Tôi phải làm gì với vai trò mới này và bắt đầu từ đâu? Tôi bắt đầu đặt ra câu hỏi đó trong các buổi cầu nguyện của tôi. Chắc Chúa cũng phải phì cười với những lo lắng của tôi, bởi Chúa biết dù tôi không làm gì thì Phong trào vẫn sinh hoạt tốt đẹp. Mà giả như tôi có cố gắng thì cũng chẳng đi tới đâu nếu tôi không quy hướng về Chúa và làm theo ý Ngài.

Sơ dĩ tôi có những lo lắng vì dù sinh hoạt trong phong trào khá lâu, nhưng ý niệm về trường lãnh đạo của tôi vẫn không rõ ràng lắm như là trường lãnh đạo là cái nôi của phong trào, là nơi có những quyết định cao nhất, là nhóm những người lãnh đạo, không có trường lãnh đạo thì không có phong trào ...

Thực ra những khái niệm trên chỉ đúng có một nửa, mà cái sự thật một nửa thì còn nguy hiểm hơn cả tin giả (fake news) thời TT Donald Trump.

Tôi bắt đầu tìm đọc tài liệu của phong trào. Tôi khám phá ra ngoài những cuốn sách cơ bản về phong

trào như Cẩm Lang Lãnh Đạo; Những Tư Tưởng Nền Tảng; Cấu Trúc Các Tư Tưởng, Làm Sao Hình Thành Trường Lãnh Đạo; Tìm Hiểu Phong trào Cursillo: Ngày Thứ Tư Của Chúng Ta; Cẩm Nang Khóa Ba Ngày và nhiều nữa, chúng ta còn có thư tín, bài viết, tham luận qua các Bản Tin Trung Ương và Trung Tâm Học Liệu tại trang nhà <https://www.natl-cursillo.org/> cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Tôi nhận thấy rằng, nếu tôi yêu mến phong trào mà không tìm hiểu để biết rõ phong trào là một thiếu sót, nhất là khi ở vai trò lãnh đạo thì tôi có thể đi lầm đường, thay vì tập trung vào những điều chính yếu, điều cốt lõi thì lại dồn công sức vào những cái phụ, thay vì tiến tới mục đích thì mình lại nhắm vào phương tiện.

Lúc này là lúc tôi chuyên tâm cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa và tìm hiểu về phong trào. Sách đầu tiên tôi đọc là cuốn Cẩm Nang Lãnh Đạo. Tôi hy vọng buổi sinh hoạt trường lãnh đạo đầu tiên năm nay của chúng ta ở San Jose này sẽ là cùng bàn về Trường Lãnh Đạo là gì và vai trò của nó. Tôi ước mong quý anh chị có nhiều kinh nghiệm ở trường lãnh đạo sẽ sẵn lòng giúp đỡ để tôi có thể cùng với quý anh chị góp phần tốt nhất cho phong trào của chúng ta.

Có một điều tôi rất vui khi biết rõ Trường lãnh đạo không phải là trường theo ý niệm là nơi có người nghe kẻ giảng, cũng không phải là

nơi ai dạy dỗ ai, nhưng là nơi mà những người yêu mến phong trào, kẻ biết nhiều hơn hay người biết ít hơn về phong trào, đến để cùng chia sẻ với nhau. Lãnh đạo cũng không phải là người trên kẻ dưới, cũng không phải có trách nhiệm như là big boss, nhưng là cùng nhau như những người bạn.

Trường lãnh đạo hỗ trợ cho các buổi Ultreya và hội nhóm. Trường lãnh đạo không đưa ra những quy tắc này, luật lệ này nọ nhưng hỗ trợ để mọi người được tự do thăng hoa đời sống của mình thành nhân chứng sống động trong đời sống thường ngày.

Phong trào Cursillo có mục đích nhắc nhở người Cursillista cần thánh hóa bản thân, trở nên muối men cho đời. Thì Trường lãnh đạo cũng song hành với mục đích đó, để chúng ta là những người đã yêu Chúa rồi, cùng với nhau mỗi ngày càng yêu Chúa nhiều hơn.

Nếu quý anh chị đồng ý hay không đồng ý với tôi về Trường lãnh đạo, xin bỏ chút thì giờ đến sinh hoạt Trường lãnh đạo để biết sự thật.

Xin quý anh chị cũng cầu nguyện cho tôi để tôi trở thành người phục vụ của những người phục vụ.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì bao hồng ân Chúa đã ban xuống cho con. Xin Chúa nâng đỡ, hướng dẫn và ôm con vào lòng để con luôn cảm thấy ấm áp và tin tưởng bước theo Thánh ý của Ngài. Amen.

LM Lưu Đình Dương - Linh Hướng Cursillo Việt Nam Miền XI



LTS. Theo yêu cầu của PT Cursillo Ngành Việt Nam Miền XI, Đức Cha Oscar Cantú, Giám Mục Giáo Phận San Jose, vào ngày 29/10/2019 đã chấp thuận LM Phaolô Lưu Đình Dương đảm nhận vai trò Linh Hướng PT Cursillo Việt Nam Miền XI. Là một Cursillista tham dự Khóa 2 tại Nha Trang, Cha Dương từ năm 1988 đã gầy dựng và là Linh hướng tiên khởi PT Cursillo Việt Nam San Jose từ khi PT thành lập cho đến năm 2004. Ngài vẫn thường xuyên gắn bó và tích cực sinh hoạt với PT. Sau đây là bức thư của Đức Cha Cantú.



**DIOCESE OF
SAN JOSE**

OFFICE OF THE BISHOP

October 29, 2019

Rev. Paul Luu Duong
3116 Oakbridge Drive
San Jose, CA 95121

Dear Father Duong:

The U.S. Cursillo Movement, Region XI, Vietnamese Language Track, has requested the appointment of a priest to assume the position of Spiritual Advisor for Region XI.

Given your knowledge of the Movement and your history and involvement with our local Cursillo community, the national Cursillo leadership has nominated you to that important ministry.

I am happy to you authorize you to accept appointment by the National Cursillo Movement as Spiritual Advisor for the Vietnamese Track for Region XI.

I thank you for your willingness to serve in this capacity. I know that the Vietnamese Cursillistas of Region XI will benefit from your ministry among them. I share the gratitude of the Movement for the leadership you shall give to them in the coming years.

Sincerely yours,

Most Rev. Oscar Cantú
Bishop of San Jose



CC: Nadia Valladolid, National Cursillo Service Administrator
Rev. Msgr. Wilfredo S. Manrique

Ultreya Picnic - Cursillo VNSJ

Chúa Nhật ngày 6 tháng 10, 2019, lần đầu tiên tại Lake Cunningham Park - San Jose, CA, Phong Trào Cursillo VNSJ đã tổ chức một buổi Ulreya picnic cho tất cả các anh chị Cursillista và gia đình thuộc PT Cursillo VNSJ và một số Phong Trào bạn. Buổi Ulreya picnic là sự kết hợp giữa sinh hoạt Ulreya và picnic nhằm tạo môi trường vui chơi và cơ hội giao lưu, kết thân giữa các Cursillista trong Phong Trào, đặc biệt là tạo sự hòa nhập cho hai khóa 56 và 57. Buổi sinh hoạt đã quy tụ trên 500 người tham dự. Mọi sự được diễn ra rất tốt đẹp. Sau đây là một vài chia sẻ về buổi Ulreya picnic.

“Làm Một Chút Gì Đó”

Huy Võ (Khóa 48)

Cứ mỗi năm khi phong trào tổ chức khóa cho quý anh chị, em lại thấy băn khoăn muốn góp chút công sức gì đó cho phong trào mà vẫn chưa làm được. May quá, khi anh Vương nhờ chúng em giúp ướp thịt cho buổi picnic ngoài trời cho phong trào, em đã liều mình nhận ngay.

Đơn giản chỉ vì em muốn giúp chút ít gì để cho quý anh chị chuyên lo thức ăn cho phong trào có dịp nghỉ ngơi đôi chút.

Tuy có vất vả khi phải dành thời gian đi chợ, ướp thịt, dậy sớm để chuẩn bị...nhưng trong lòng thấy rất vui, phần vì bà xã nhà cũng

niệt tình ủng hộ, phần vì có cơ hội thực hành "Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em" theo tôn chỉ của phong trào.

Nhìn thấy quý anh chị Cursillista và gia đình háo hức đến tham dự picnic, bao khó khăn, mệt mỏi của chúng em hoàn toàn tan biến.

Phần khác, em cũng rất cảm động vì một số anh chị trong phong trào cũng đã nhiệt tình hỗ trợ nhau khi thấy chúng em bận rộn.

Chúng em cũng rất cảm phục ban tổ chức đã chu đáo cho mọi người, từ các trò chơi cũng như tạo để quý anh chị cũ và mới có cơ hội gặp nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống. Mong rằng phong trào tiếp tục tổ chức picnic hằng năm để mọi người có cơ hội cùng đến với nhau, góp phần giúp nhau cùng thăng tiến cho phong trào Cursillo tại San Jose.



Bất Ngờ, Buổi Ultreya Picnic

Maria Nguyễn Mai Thảo

Đây là lần đầu tiên tôi làm MC cho buổi du ngoạn ngoài trời, cảm giác có lẽ rất lạ so với những lần làm MC cho các buổi tiệc khác.

Khi đặt chân vào khu công viên Cunningham Lake, tôi đã nhìn thấy một số anh chị Cursillistas trong Ban Tổ Chức nở những nụ cười chào đón rất thân thiện. Bước vào khu vực chuẩn bị đồ ăn trưa, tôi đã bất gặp nhiều khuôn mặt thân thương, họ đã cùng nhau làm việc và cười nói rộn ràng.

Ngồi ở một góc để hình dung và lên kế hoạch cho chương trình chỉ vốn vẹn trong

vòng 20 phút nhưng tôi vẫn đưa mắt nhìn về phía khu vực chuẩn bị đồ ăn. Hình như đã từ lâu các anh chị chưa gặp nhau hay sao mà nói chuyện tay bắt mặt mừng quá, trong lòng cảm thấy vui và thật hạnh phúc khi nhìn thấy sự hiện diện của Chúa qua các anh chị Cursillistas.

Giờ khai mạc bắt đầu, bất ngờ với nghề nghiệp MC sẵn có, khi thấy sự hiện diện thật đông của các Cursillistas và thân hữu đã làm cho hai MC phấn khởi lắm, vì dân gian có câu "hát hay nhờ tiếng vỗ tay." Tạ ơn Chúa buổi Ultreya Picnic thật vui và thành công. Tôi tin chắc ra về mỗi người ai cũng đong đầy hình ảnh dễ thương của buổi Picnic. Mong rằng trong tương lai phong trào sẽ có những buổi Ultreya Picnic như vậy nữa.

Chân thành cảm ơn BTC thật nhiều đã cho tôi cơ hội đóng góp. Yêu thương trong Chúa!



Picnic 2019: “Một Picnic tuyệt vời trên cả tuyệt vời!”

Dominico Nguyễn Lô



Tại sao tôi diễn tả picnic 2019 là một picnic tuyệt vời trên cả tuyệt vời, bởi vì nó là một buổi picnic nằm trong tinh thần của một buổi Ultreya. Có khi nào chúng ta tham dự 1 buổi picnic với những món ăn nấu nướng tại chỗ, thêm một chương trình văn nghệ nhẹ nhàng, cộng thêm những trò chơi với tinh thần đoàn kết, cùng sự chia sẻ chứng nhân của các Cursilistas, và một thánh lễ nghiêm trang

trong lời rao giảng đầy ý nghĩa, với sự chia sẻ thật cảm động của cha linh hướng? Nó làm cho người tham dự khi ra về mang theo một cảm giác thật vui vẻ, ấm cúng, thánh thiện và toàn hảo.

Nếu mọi người không tin xin theo dõi vài sinh hoạt được tường trình dưới đây.

Ra đi khi trời hừng sáng



Thành phố vừa thức giấc, các anh trong ban trật tự đã dựng bảng chỉ đường, căng biểu ngữ. Ban ẩm thực chạy những xe truck đồ sộ, chở thực phẩm nôi niêu xong chảo. Ban âm thanh mang đến những chiếc loa nặng nề, giấy nhợ chẳng chịt phức tạp. Ban y tế đem dụng cụ y tế thuốc men để sẵn, ban phụng vụ sắp xếp bàn chuẩn bị thánh lễ ngoài trời. Các anh chị làm việc với những bàn tay gân guốc mạnh mẽ, những bước chân thoăn thoắt tới lui, mồ hôi nhễ nhãi trên vầng trán nhưng luôn luôn với nụ cười trên môi, với nét hạnh phúc trên khuôn mặt, vì sao vậy, vì các anh chị làm việc trong tinh thần “Một tay nắm Chúa một tay nắm anh chị em”.

Phần Thực Phẩm:

Bánh khọt ăn là ghiền.



Từ xa đã thấy một hàng người nối đuôi xếp hàng như "Black Friday sale", tới gần mới biết đó là gian hàng bánh khọt của quý anh chị Cursilitas Oakland. Bánh được đổ trên một cái khay, mỗi lần làm được khoảng 20 cái, màu bánh vàng óng, trên mặt điểm thêm 2 con tôm đỏ tươi, chưa hết lại được rưới thêm một ít nước mắm ớt. Ối chu choa sao mà nó ngon, độ giòn của bánh, vị mặn vừa đủ, vị cay nhẹ nhàng, một sự kết hợp tuyệt vời, tôi đã ăn bánh khọt ở Huế, nhưng không thể bằng bánh khọt Oakland.

Gian hàng popcorn và ice cream, vẽ mặt



Ban tổ chức thật chu đáo, khi nghĩ đến mỗi gia đình sẽ mang theo con cháu, nên gian hàng popcorn đã được xếp đặt một cách thật hấp dẫn, tiếng bắp nổ tí tách, mùi bơ quyện không gian. Các em cứ thế mà kiên nhẫn xếp hàng. Gần bên cạnh là gian hàng Ice Cream, với đủ loại hương vị. Ý quên, lại có thêm gian hàng tô mặt cho các em, bong bóng chứa nước để tẩy... với tuổi thơ đây là thiên đàng. Tự dung tôi muốn mình trẻ lại 60 tuổi, ngày xưa tôi có mơ cũng không được như vậy.

Nhà hàng 6 sao

Keng, keng, keng tiếng chuông của



ban ẩm thực thông báo giờ ăn đến rồi. Trên hai dãy bàn trắng tấp đã đầy những khay thịt nướng bốc khói, những khay salad tươi mát với cà chua và carot đỏ ối, bánh mì và trái cây, không thiếu thứ gì. Ai nhìn qua cũng tấm tắc khen phục. Ấy thế lại thêm gian hàng hamburger và hotdog nữa chứ! Mọi người cứ tưởng mình đang được ăn bao bụng ở... LasVegas



Phần Sinh Hoạt

Tuyển lựa ca sĩ:



Ngày buổi sáng khi dàn âm thanh hoàn tất, một chương trình tuyển lựa ca sĩ đã được thực hiện. Các ngôi sao tấp nập ghi tên trình diễn, những tiếng hát làm các anh chị trợ giúp làm việc hăng say hơn, các khách đến sớm có dịp thưởng lãm và trở tài, các em bé vui đùa nhảy nhót trong những căn nhà bơm hơi, các thanh niên reo hò qua những trận volley ball sôi nổi. Không khí sinh động như một buổi chợ phiên.

Còn các cụ các anh chị lớn tuổi ngồi chơi lô tô hưởng tuổi già, lô trúng có thưởng cho nên

mọi người hăng say theo dõi...



Chuyện khó tin nhưng có thật.

Tìm môn chơi cho một buổi Picnic gần năm trăm người quả là khó. Cuối cùng trò chơi đơn giản quen thuộc từ tấm bé "đánh tù ti" đã được sử dụng.

Vừa nghe lời mời của MC đã có gần 200 TDV (tham dự viên) ra đứng chật thao trường. Tất cả TDV được chia ra làm 16 decuria, 8 nam và 8 nữ. Những người TDV trong cùng decuria sẽ đánh tù ti với nhau, người thắng tiếp tục đánh với những người thắng cho đến khi chỉ còn lại một người. Tất cả những người thua sẽ đi theo cổ võ cho thủ lãnh của decuria của mình.

Tôi nhớ không lầm đây là lần đầu tiên trong lịch sử của phong trào, 16

decurias 8 nam và 8 nữ gần 200 người đứng trực diện qua một trò chơi...đánh tù tì. Tám chị đứng thành 1 hàng thẳng, đối diện với tám anh, trên tay cầm bảng tên của decuria



của mình, trông oai nghi lắm liệt. Anh MC tuyên bố xin mời Decuria Mathêu ra so tài với Decuria Maria, hai anh chị bước ra trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người. Anh MC xướng, đánh tù tì cái gì ra cái này, 2 bàn tay cùng tung ra, bàn tay nam nắm chặt thành hình cái búa, bàn tay nữ mềm mại trắng trẻo, xòe ra như giải lụa thành hình cái bao, thế là bên nam thua. Tỷ số một không.

Bên nam thua một cách thảm bại 7 trận liên tiếp, một chuyện thật khó tin nhưng đã xảy ra, còn trận cuối cùng, hy vọng phe ta không ôm "1 lỗ hột vịt lộn" ra về. Trận thứ 8 trên thao trường chỉ còn 1 nam 1 nữ, tất cả đứng xung quanh hồi hộp theo dõi anh MC vừa chấm dứt ...ra cái gì ra cái này, bàn tay nam với 2 ngón tay cứng cáp xĩa ra thành hình cái kéo, bàn tay búp măng năm ngón nắm chặt lại thành cái búa, cái búa đập tan cái kéo, mặt các anh tái mét, thế là thua cả 8 trận tiếng các cô reo hò vang cả một góc trời; còn các anh lằm lũi đi vào một gócmỉm cười.

Phần Ultreya

Hai TDV tuần tự đứng lên để chia sẻ cảm nghiệm về ngày thứ tư, những ân sủng các chị đã nhận được từ Thầy Chí Thánh, những bông hoa tình yêu đã nảy nở trong gia đình, và những ngày mới ấm êm hạnh phúc đầy hy vọng, các chị là chứng nhân xác thực cho mọi người chiêm nghiệm để chúng ta cùng một tay nắm Chúa một tay nắm anh em.

Sau phần chia sẻ là thánh lễ, bàn thánh được kê ngoài trời, nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm mỹ thuật, cha linh hướng cử hành thánh lễ. Trong bài giảng cha đã chia sẻ những đau xót, một mất mát thật to lớn đang xảy ra trong gia đình, tôi nhận ra những quả cảm trong lời nói, những vũng mạnh để đè nén cảm xúc trong khi cử hành thánh lễ. Và tôi cũng tri ân, về sự hy sinh của cha, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, bận rộn vẫn cố gắng đến để chia vui với mọi người trong tinh thần trách nhiệm thương mến.

Ngày vui qua mau

Khi những người khách cuối cùng ra về, ban phục vụ bắt đầu làm việc tích cực thu dọn, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, mặc dù qua một ngày làm việc thật dài mệt nhọc. Lạ lùng là sự vui vẻ hài lòng của khách tham dự đã là liều thuốc bổ, tăng sinh lực cho các anh chị phục vụ; mọi người "high five" như những cầu thủ thể thao mừng chiến thắng. Có một số các anh chị bắt tay tôi khi ra về, nói chúc mừng, "good job". Hẹn sang năm, câu nói đơn giản nhưng có năng lực làm tôi thấy người khỏe hẳn, sẵn sàng cho một ngày picnic mới.

Những khuôn mặt lâu ngày không gặp, những bắt tay chào hỏi thân

thương những kỷ niệm khó quên bắt đầu từ một ý nghĩ tuyệt vời. Đại hội Utreya ngoài trời và Picnic.

Bây giờ quý anh chị có tin tôi đó là 1 buổi picnic tuyệt vời trên cả tuyệt vời...?



Giêsu Trong Tôi

K. Hữu - TN

Thánh thần ơi, dạy con làm thơ
là cho con biết kính yêu phụng thờ Chúa
nơi thăm thăm đợi chờ
hồn con tắm tối chỉ mơ ước Người

Cho con vui thay môi cười
Giêsu yêu dấu hiển mình vì con
Thánh Thần ơi đổi mới hồn con
cho con trong trắng trước khi lìa trần

cho con quên hết thân con
Tim con chỉ có một mình Người thôi
Thánh Thần ơi dệt mối lòng con
dung nhan yêu dấu vô cùng Giêsu





Khái niệm về Đặc Sủng PT Cursillo

Thomas Trần Xuân Thời

LTS. Tòa soạn hân hạnh giới thiệu bài viết sau, do Cursillista Thomas Trần Xuân Thời, thuộc Phong trào Cursillo Tổng Giáo Phận St. Paul-Minneapolis, Minnesota, trình bày trong phiên hội Lễ kính Thánh Phao Lồ, quan thầy PT Cursillo ngày 29/3/2014 tại St. Boniface Church, Minnesota.

Thánh Phêrô đã dạy “Hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1 Pet 3:15) {1}. Thần học Công Giáo từ nguyên thủy cũng đã có ngành biện giải (apologetics) truyền từ các Thánh Tông Đồ, các Giáo phụ qua các thời đại cho đến ngày nay, minh thị những ý niệm căn bản trong Tín lý Công Giáo (Catholic Doctrine).

ĐGH Gioan Phao Lồ II qua Thông Điệp Đức Tin và Lý Trí (Fides et Ratio), đã lên án chủ nghĩa Vô Thần và Đức tin mà thiếu lý luận biện minh cho đức tin của mình. “Tôn giáo sẽ biến thành dị đoan (superstition), nếu không biện minh được đức tin của mình” ĐGH Gioan XXIII đã xác nhận”

Trong các hoạt động nhân sinh, tuân theo lời Chúa là khả năng tuyệt vời của lý trí và ý chí của nhân loại” {2}. Vì thế, tìm hiểu đặc sủng hình thành các phong trào, đoàn thể trong Giáo hội cũng là nhiệm vụ học đạo của mỗi đoàn viên.

1. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II (1978-2005) mở đầu phần huấn từ trong Đại hội Thế giới của trên 200 tổ chức của Giáo hội ngày 27 tháng 5 năm 1998 bằng cách trích dẫn đoạn Thánh Kinh trong sách Tông Đồ Công Vụ về đặc sủng mà Thiên Chúa đã đổ xuống cho các Thánh Tông Đồ.

“Khi đến ngày Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi. Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưới giống như lưới lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng lạ, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” {3}. Chúa Thánh Thần hiện xuống và các Tông đồ được tràn đầy ơn thánh

trong ngày Lễ Ngũ Tuần, “Đây là ngày Thiên Chúa đã tạo nên, chúng ta hãy hoan hĩ tiếp nhận, là ngày hình thành Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ”.

2. Đặc sủng là ơn đặc biệt mà mỗi khi cần Thiên Chúa đổ xuống để thay đổi nhân thế và lịch sử của Giáo hội. “Chính Chúa Thánh Thần làm ra tất cả những đặc ân đó và phân chia cho mỗi người một cách, tùy theo ý của Chúa” {4}. “Chúa Thánh Thần cũng ban đặc sủng cho nhiều Kitô hữu để họ có thể thực hiện nhiều công tác trong công cuộc canh tân Giáo Hội” {5} như lời Chúa đã hứa: “Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm”

3. Các Phong trào, các tổ chức của Giáo hội được hình thành là để đáp ứng các thách thức của thời đại chúng ta, là bằng chứng cụ thể của ơn Chúa Thánh Linh ban cho nhân thế. Các tổ chức không giống nhau, nhưng tất cả đều hiệp nhất, phục vụ một sứ mệnh chung nhằm quy hướng mọi sinh hoạt thế trần theo tinh thần Phúc Âm. Các tổ chức Giáo hội đóng góp đáng kể vào việc làm cho các mầu nhiệm của Chúa Kitô hiện diện và mang công trình cứu độ của Ngài cho thế giới. Đặc điểm của các tổ chức này là được hình thành nhờ đặc sủng khởi nguyên, thể hiện nguồn gốc của sức mạnh tinh thần và sự mới mẻ của mỗi phong trào {6}. ĐGH Gioan Phao Lồ II nhắc nhở:

(a) Kitô hữu phải hoan hĩ đón nhận đặc sủng mà Thiên Chúa

ban cho chúng ta một cách liên tục. Đừng quên rằng đặc sủng Chúa ban nhằm phục vụ phúc lợi chung cho toàn thể Giáo hội;

(b) Sinh hoạt trong các đoàn thể của Giáo hội là một nhu cầu thiết yếu hiện nay;

(c) Đức tin phải được thể hiện qua hành động, vì đức tin mà không hành động là đức tin chết;

(d) Đức Tin không phải là một lời phát biểu trừu tượng, cũng không phải là một thứ cảm tính tôn giáo mơ hồ nhưng chính là *đời sống mới trong Chúa Kitô* nhờ đặc ơn của Chúa Thánh Thần ban cho mỗi Kitô hữu. {7}.

4. Chúa phán: “Thầy đã đến, ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” {8}. Thiên Chúa đã liên tục ban những ngọn lửa đặc sủng xuống Kitô hữu qua các thời đại để hình thành các tổ chức phục vụ Vương Quốc Chúa ở trần gian và cùng với các tổ chức đó. “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” {9} và còn Thầy thì “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” {10}

(Còn tiếp, xin đón đọc trong Bản Tin Ultreya kỳ tới)

CẢM NGHIỆM TÌNH YÊU VÀ ÂN SỦNG

Cursillista Maria Nguyễn Thiện Hào, Khoá 29
Viết tại Vista Manor Nursing Center, San Jose
1/1/2020



"...Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa; Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người..."

Ở đời có nhiều chuyện xảy ra mình không bao giờ biết trước được; có điều mình cố gắng giữ gìn nhưng sự việc đến cứ đến...

11:00 giờ đêm ngày 13/12/19, sau khi tham dự Đêm Hồng Ân Mừng Chúa Giáng Sinh ở nhà thờ St. Elizabeth, tôi được con gái chở về. Khi bước xuống xe ở sân đậu trước nhà, tôi bị vướng cây dù và té nhẹ xuống

đất. Vậy mà xương đùi bên chân trái bị gãy và một hiện tượng lạ là da thịt ngay chỗ đó phồng to như trái bong bóng. Cảm giác cho tôi biết cái xương chân đang lơ lửng, đu đưa ở bên trong cái bong bóng đó. Ba cậu thanh niên hàng xóm thấy, biết tôi đau đớn nên đã muốn giúp đưa tôi vào nhà. Nhưng cô con gái sợ tôi bị sái khớp xương nên đã gọi xe ambulance đưa đi nhà thương. Khi nhân viên cấp cứu tới, họ kiểm tra và tức thì họ cho dụng cụ nẹp cái chân bị gãy lại, kéo ra, tức thì chỗ phồng như bong bóng xẹp lại bình thường. Tôi được đưa vào nhà thương.

Tạ ơn Chúa, tôi không bị bể xương hông hay xương vai, đầu không bị đập xuống đất, và các nơi khác trên cơ thể cũng không hề hấn gì.

Trong hai ngày hai đêm chờ được giải phẫu, tôi mới cảm thấy đau đớn khủng khiếp! Đến khi bác sĩ cho xem chỗ xương bị gãy, thấy mà sợ.

Tôi được nẹp một thanh sắt khoảng gần hai gang tay vào chỗ xương gãy, rồi hôm sau đã phải tập đi với walker. Thật sự, chân hầy còn đau lắm, nhưng họ bảo phải ráng chịu đau mới mau bình phục, thế là tôi phải cố gắng và cố gắng, mỗi ngày tập hai lần. Rồi bác sĩ lại chuyển tôi qua dưỡng đường để tiếp tục điều trị và tập therapy.

Thấm thoát gần hai tuần lễ ở đây, tôi được cơ hội để suy gẫm về tình yêu và ân sủng trong cuộc đời 79 năm làm con cái Chúa.

Tôi được sinh ra trong gia đình bình thường. Cha mẹ tôi gốc Thừa Thiên Huế. Cha tôi đạo gốc, mẹ tôi theo đạo chồng. Khi nhỏ, tôi theo học trường Đồng Khánh, đến lúc 14 tuổi, được chuyển đến trường Việt Hương do các Cha Dòng Chúa Cứu Thế Huế phụ trách. Đây là một môi trường tâm linh tốt, tôi gia nhập đoàn Hùng Tâm Dũng Chí, tham gia ca đoàn, và thích thú với các sinh hoạt hội đoàn và giáo xứ.

Năm lên 18, anh chị tôi chuyển vào Sài Gòn, mẹ và tôi phải đi theo. Ra đi mà lòng tôi luyến tiếc những gì còn ở Huế. Ở Sài Gòn tôi được gọi vào trường nội trú Regina Pacis do các Nữ tu Bác Ái dòng Thánh Phaolô (St. Vincent de Paul) phụ trách. Ở đó ngày ngày kinh lễ, ăn học và chơi đùa

múa hát, cũng lại là môi trường tốt cho tôi. Nhưng rồi, tôi cũng chỉ vòn vẹn ở được 2 năm 8 tháng.

Tôi thi trúng tuyển vào ngân hàng Quốc Gia Việt Nam và được thu dụng làm việc tại đó. Năm 1961 tôi lập gia đình với anh Nguyễn Thế Hùng, và tiếp tục đi làm cho đến năm 1965. Sau khi sinh đứa con thứ 3 tôi hoàn toàn nghỉ làm để chăm lo vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Chúa đã ban cho chúng tôi 7 người con, 3 trai 4 gái. Cuộc sống êm đềm trôi theo ngày tháng.

Biến cố 1975 đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người, mọi gia đình, mọi ngành nghề trên khắp đất nước của chúng ta! Tự do, dân chủ và hoà bình mất hết rồi! Mọi người hoảng loạn, người chạy ngược, kẻ chạy xuôi, người nhảy song, kẻ nhảy lầu, vượt biên tìm đường sống. Gia đình tôi có quen thân 1 linh mục (sau này mới biết ông ta là người của “cách mạng”); ông bảo rằng với chính quyền này chỉ có về quê lập nghiệp sinh sống thì mới ổn, cho nên một tuần lễ sau ngày 30/4/75 tôi và 7 đứa con nheo nhóc ra đi, để nhà tôi ở lạiặng theo dõi ngày giờ tập trung cải tạo theo lệnh nhà nước. Bảy mẹ con được ông linh mục tìm phương tiện, bằng bế nhau đi về Thái Thiện thuộc vùng Long Khánh, đỡ khốc đỡ cười! Thật không tài nào kể xiết hết đoạn trường...

Chồng bị tù đầy gian khổ, con cái nheo nhóc 7 đứa, lớn nhất 12, nhỏ nhất 6 tháng tuổi, thêm một mẹ già, tôi một thân một mình chống chọi với muôn ngàn đắng cay gian khổ, sợ sệt đủ điều, bữa đói bữa no, buôn bán tất bật, đi buôn đường xa, hàng hoá bị chặn, bị tịch thu, bị bắt, mất cả

vốn lẫn lộn, lại còn nay đi họp tổ dân phố, mai đi đấu tố nọ kia, tin tức về chồng không có! Chán chường và thất vọng!

Nhưng lúc đó Chúa lại đánh động tâm hồn tôi. Sau 4 năm tôi được tin nhắn của chồng, nhưng cũng chẳng biết chồng ở đâu? Mãi về sau mới biết Sơn La là nơi rừng thiêng nước độc, gió hú thú kêu. Từ đó tôi được cho tiếp tế thăm nuôi chồng ở tù, mỗi lần được 3 ký lương khô. Về sau, chồng được chuyển về Vĩnh Phú, lâu lâu mới được gặp thăm nuôi mỗi lần 30 phút. Vợ chồng nhìn nhau mà nước mắt rơi trong lòng. Được biết bao nhiêu bạn bè đã bỏ mạng trong các trại tù, tinh thần tôi càng bấn loạn, hoang mang, bốn lần đi thăm nuôi ở miền Bắc tưởng không còn ngày trở về với đàn con nhỏ. Những giây phút đó tôi mới thấy Chúa, Mẹ thật gần gũi với mình. Tôi tìm đến nương tựa vào Chúa.

Bỗng một ngày đầu năm 1992, lúc chạng vạng tối, một cành cây khô lũng thững bước vô nhà, mẹ con giết mình, mừng mừng tủi tủi! “Có thật là ba không các con?” tôi reo lên! Một con người vốn đã mảnh khảnh, nay tiều tụy, suy nhược cả tinh thần lẫn thể xác, hốc hác trơ xương... Nhưng Alleluia! Alleluia! Tạ ơn Chúa! Gia đình đã được đoàn tụ!

Có lẽ thời gian tù đầy khổ ải quá lâu cho nên Chúa cho chúng tôi đi định cư xa lánh CS rất sớm, chỉ sau 1 năm 7 tháng, gia đình có giấy tờ xuất cảnh. Ngày 3/8/1993 chúng tôi gồm vợ chồng và 4 đứa con chưa có gia đình được đi định cư.

Nhưng có lẽ do hậu quả của những năm tháng lao tù, bệnh tật tiềm ẩn

trong người, chỉ vỏn vẹn 9 năm sống với vợ con, chồng tôi ra đi già từ cuộc sống. Ôi biệt ly, tôi lại trở về với cảnh “mẹ goá con cô”, như 17 năm anh ở trong tù!

Thấm thoát các con khôn lớn và đều đã có gia đình, chỉ còn gia đình con trai lớn còn kẹt tại VN, còn tất cả con cháu được định cư tại Hoa Kỳ. Với sáu người con trai con gái và sáu người con dâu, rể, Chúa đã ban cho tôi 17 cháu nội ngoại. Các con cháu cũng ở gần nhau, hiếu thảo và yêu thương nhau.

Vậy là, thời gian nằm nơi đây, tuy đau đớn, xa nhà nhưng tôi được cơ hội suy gẫm và xét mình, nhận thấy mình đầy dẫy tội lỗi, tham sân si, lắm lúc chán chường tuyệt vọng, nhưng Chúa đã không ngoảnh mặt làm ngơ. Ngài đỡ nâng tôi, đỡ tay ra cho tôi bám víu. Ngài bồi thêm lòng tin tưởng cậy trông, nhờ đó tôi đã vượt qua được tất cả. Tôi cảm nhận Tình Yêu và Ân Sủng Ngài đã ban cho gia đình tôi thật bao la đầy tràn. Vì thế, tôi quyết tâm sống tốt hơn, cố gắng làm điều tốt hầu mong đáp lại Tình Yêu và Ân Sủng mà Chúa đã thương ban cho tôi. Những gì tôi nói, những việc tôi làm, tôi cố làm với tất cả tấm lòng chan chứa tình yêu dù cho đối với bạn bè, hay dù bất cứ ai trong cuộc đời của tôi.

*Lạy Chúa, con cảm tạ hồng ân bao la của Ngài!
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!*

Chúa Nâng Con Dậy

Nguyễn Lộc—Khóa 56

“Một tay nắm Chúa, một tay nắm

anh em”, lần đầu được nghe, em cảm thấy rất thích hợp và tâm đắc với châm ngôn này của phong trào Cursillo. Trong lễ khai mạc, khi bước lên nhận tràng hạt và cuốn Chỉ Nam của phong trào, em rất cảm động và vui mừng. Cảm động vì em cảm nghiệm được Tình Chúa thương qua các anh chị đang hiện diện chung quanh em. Vui mừng vì em nhận ra, Chúa luôn nắm tay em trước, kể cả những khi em không có một ý thức nào để tìm Ngài. Chúa cũng cho rất nhiều anh chị, bạn hữu, đến thăm viếng, nắm tay, an ủi em giữa khi cơn bệnh đang làm em khủng hoảng tâm lý và đau đớn thể xác.



Một trong những người bạn, anh Dũng, đã thường xuyên ghé thăm em. Lần đầu đến thăm, anh hỏi, “Anh Lộc muốn đi đâu, Dũng sẽ chở anh đi?”

“Nếu được, cho Lộc đi Lễ.”

Chúng em dự Lễ, sau đó đi dâng Thánh

Giá. Thời gian đầu, em còn chống gậy và đi rất chậm. Dũng đã kiên nhẫn, dẫn lời nguyện và đi từng bước với em. Hơn một năm sau, Dũng mời em đi dự khoá tĩnh huấn Cursillo. Em nhận lời ngay. Ngày lên nhà tĩnh tâm St. Francis, vừa ra khỏi xe, em đã xúc động vì cảm nhận được Tình Chúa thật tràn đầy. Chỉ vài tháng trước cơn bệnh, em đã đến đây phục vụ các em Giáo Lý tĩnh tâm. Em đã tưởng sẽ không còn dịp đặt chân đến đây nữa.

Sự ra đi của đứa em gái út làm em xúc động mạnh. Sau nhiều ngày buồn thương, mất ngủ, thức trắng đêm, đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của em. Vài tuần sau đó, em phải vào bệnh viện cấp cứu. Em cảm thấy trong người từ từ yếu dần, cổ họng nghẹn cứng, hơi thở ngắn lại, và mắt mờ đi. Trong lòng em phải đi qua một cuộc chiến nội tâm với cái tôi của mình. Em đã đặt nhiều câu hỏi cho Chúa và chưa chấp nhận tình trạng yếu hèn của mình. Từ khi vào bệnh viện, Linh, vợ em, luôn đứng bên cạnh nắm lấy bàn tay em. Khi tay trái của em không thể giữ được trên tay Linh và rớt xuống giường, cô ấy sụp xuống bên giường khóc nức nở. Tiếng khóc của Linh đã giúp em ra khỏi cái tôi của mình và trở về hiện tại. Em đã chọn Chúa Giêsu làm lẽ sống đời này,

thì ngay giờ phút này, em phải quyết tâm chọn Ngài là cùng đích. Em muốn làm hoà với Chúa, và em cũng xin Chúa giúp em tha thứ những người trong gia đình đã làm em đau khổ. Em vội vàng nhờ Linh gọi cha giúp ban cho em những Bí Tích lần cuối.

Cha Thông về lúc gần nửa đêm, sau khi đã giải tội và xức dầu cho em. Lúc đó, cả người em gần như đã không cử động được nữa. Bất chợt, những phù du của một kiếp người thoáng qua. Bao ước vọng, toan tính ở đời này chẳng còn ý nghĩa gì. Em thầm nguyện dâng Linh và các con cho Chúa, trong những ngày sẽ vắng em bên cạnh.

Ý tưởng sống Ngày Thứ Tư giúp em suy nghĩ, sắp đặt lại nhiều sự việc và nhìn lại những đau đớn của bệnh tật đang trải qua. Em chiêm niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Em cảm nhận được phần nào những đau khổ của Mẹ Maria, và các Thánh xuyên suốt lịch sử Giáo Hội. Họ đã bắt đầu sống Ngày Thứ Tư với sự vui mừng trong Đức Kitô phục sinh cho đến khi xong bốn phận ở thế gian này. Với em, ngày Thứ Tư có lẽ đã bắt đầu sau khi Chúa cho em chỗi dậy và tiếp tục đến hôm nay. Những ngày tĩnh huấn, êm đềm thình lạng bên Chúa Thánh Thể, nguyện gắm với các anh, là cả một hồng ân lớn lao Chúa dành cho

em. Nước mắt tuôn trào trong hạnh phúc bên Thầy Chí Thánh, em hồi tưởng lại những ngày được Chúa nâng đỡ qua cơn thử thách.

Sau khi làm hoà với Chúa, em thăm cầu nguyện.

“Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con thật tốt lành, nhưng con đã không giữ sức khoẻ cho tốt, con xin lỗi Chúa.”

“Xin Chúa cất chén đắng cho con, nhưng đừng theo ý con, xin vâng theo Ý Chúa.”

“Nếu đẹp lòng Chúa, xin cho con dấu chỉ, con sẽ chỗi dậy.”

“Con xin phó linh hồn con trong Tay Chúa.”

Sáng hôm sau, em vui khi mở mắt trông thấy được vợ con. Nhưng niềm vui chợt tắt, và nỗi kinh hoàng đến ngay. Trong trí óc em không còn nhận ra phần thân thể bên trái mình nữa. Bác sĩ Tim vào, dựa theo MRI, cho Linh biết một phần não phải của em đã bị chết (brain damaged). Một lần nữa, Linh oà khóc, tay chân run rẩy như muốn khụy xuống. Em bảo Linh lấy giấy bút. Em trở lại cho Linh, tắt cả chương trình, tài chánh gia đình, và nơi an nghỉ của em. Đêm đó, em tỉnh giấc vào lúc đã 4 giờ sáng, bước sang ngày thứ ba trong bệnh viện.

Lời Chúa đã đến với em, “Lòng Tin của con đã cứu chữa con.” (Matthêu 9:22). Có một sức mạnh thiêng liêng, thúc đẩy em muốn ngồi dậy. Chỉ còn một tay, phải mất hơn 20 phút với những dây đo tim và truyền nước biển, em đã đứng dậy được bằng đôi chân. Khi Linh vào thăm lúc 9 giờ sáng, em bấm giường và đứng lên thật nhẹ nhàng. Nụ cười đầu tiên đã đến với Linh sau gần 3 ngày than khóc. Dù thân thể còn rất yếu, tay trái hoàn toàn liệt, em cảm nghiệm đã được Chúa chữa lành từ sâu thẳm trong tâm hồn. Em cảm thấy bình an và tâm lý rất vững mạnh.

“Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.” (TV 118, 1). Ngày thứ Tư của em, hôm nay, được Chúa thương, ban cho em thêm nhiều anh chị trong Cursillô. Tất cả cùng đồng hành với em trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Em cảm ơn cha và các anh chị đã yêu thương, hy sinh, phục vụ em từng bữa ăn, nước uống trong suốt 3 ngày tĩnh huấn. Nhìn ra đại dương mênh mông, sao em thấy nó nhỏ bé so với yêu thương trong ánh mắt, và ân cần trên đôi tay phục vụ của cha và các anh chị.

“Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.”

Những Đêm Noel Của Tôi

Agnes Thái Thu Hà



Đã bao mùa Noel qua, tôi vẫn còn nhớ mãi... Tôi đã bắt đầu đến với Thiên Chúa qua tiếng kinh cầu, tiếng hát các bài thánh ca, lời đọc Phúc Âm của gia đình cạnh nhà tôi. Đức khiêm nhường, lòng sốt sắng của người cha nhân hậu đó là động lực giúp tôi rất nhiều trong việc trở về với Chúa. Nhất là vào những đêm Noel, ánh đèn chiếu lấp lánh, âm ba của đêm Noel diệu vợi làm sao...!

Tôi đã thầm kín lén gia đình đi

dâng lễ Noel một mình. Là một gia đình không đạo - luôn mất bình an trong gia đình giữa ba mẹ tôi - tôi đã tìm được sự thanh thản, an bình trong những đêm Giáng Sinh nơi quê nhà dấu yêu. Tôi đã biết dâng nổi bất an, sự thương tổn trong tâm hồn trong niềm cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Những đêm Noel huyền diệu dẫn tôi theo con đường của Chúa. Tôi đi vào thánh đường. Hang đá đêm Noel được trang trí thật đẹp đẽ. Chúa Hài đồng xinh xắn nằm trong máng cỏ

đơn sơ, bên cạnh Mẹ Maria yêu kiều rạng rỡ đón mừng hài nhi ra đời. Nghĩa phụ Giuse chân chính đang chiêm ngắm Chúa Giêsu xuống thế; những khúc thánh ca vang lên, hòa quyện vào không khí Noel. Trong nhà thờ từng đoàn người ăn mặc thật đẹp đến dự thánh lễ đã tạo cho đêm Giáng Sinh “Đêm Thánh vô cùng”.

Đức tin đã dần dần lớn mạnh trong tôi. Tôi bắt đầu đi lễ Misa hằng tuần vào mỗi Chúa Nhật khi đi học xa.

Sau khi về làm dâu gia đình bên cạnh, được làm con của Chúa, tôi càng yêu Chúa nhiều hơn. Trong tôi, đức tin, đức cậy, đức mến đã hun đúc tâm tư tôi. Tôi đã thấy rõ hơn “Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống” như lời Thánh Kinh dạy. Rồi 30/4/1975 đến: mất nước, cộng sản ủa vào, biết bao gia đình ly tán. Quê hương tràn ngập niềm đau mất nước!

Là chiến sĩ Cộng Hòa, chồng tôi cũng ra đi theo tuyên truyền láo xược của Việt cộng: đi học tập cải tạo. Thật ra chỉ là đi tù, bị đầy đọa tinh thần lẫn thể xác của các chiến sĩ đã buông tay súng. Là người vợ trẻ, người mẹ còn non nớt, chúng tôi cũng là những nạn nhân của chế độ độc tài bán nước. Sau bao thăng trầm của cuộc chiến, huynh đệ tương tàn, tôi vò vớ nuôi con một mình. Sáng nắng, chiều mưa cần mẫn làm việc nuôi chồng đói lạnh trong trại tù cộng sản. Bát cơm chan nước mắt! Chồng tôi và các đồng đội nơm nớp lo sợ bị trả

thù, bị tàn sát. Một mình nuôi các con còn quá đại khờ, vắng cha từ thuở thơ ấu – mà người cha ra đi không biết ngày về. Những mùa Noel kế tiếp là những đêm dài thao thức, trăn trở. Tôi bị mất đức tin – tâm tư mâu thuẫn – ngại ngùng khi đi lễ, vì sự chờ đợi cầu xin đã làm tôi quá mỏi mòn, vụng dại muốn xa Chúa.

Nhưng rồi tiếng chuông nhà thờ, tiếng đàn Giáng Sinh đã thôi thúc tôi mạnh mẽ đi vào nhà Chúa, giao hòa với Chúa. Những giọt nước mắt tuôn trào mãi... Ngoài kia ánh đèn Noel vẫn lộng lẫy, sự ngây thơ đùa nghịch của các con đã là niềm thôi thúc, vực tôi dậy. Bốn phận làm vợ, làm mẹ quá thiêng liêng trong lòng làm tôi đứng lên cầu xin Thiên Chúa ban phước lành cho gia đình tôi nói riêng, và cho tất cả nhân loại trong đêm cực thánh này. Cầu xin cho chồng tôi và các chiến hữu được an bình.

Chúa ơi, xin Chúa đoái thương cho nước Việt dấu yêu được an lành, cho tị nạn bán nước theo Tàu không còn nữa; để tự do ngôn luận, cởi mở tôn giáo được tôn trọng; để mọi người dân Việt đón mừng đêm Giáng sinh trong an hòa hạnh phúc. Đêm Giáng Sinh của tôi mãi mãi là đêm của Chúa, đầy tràn hồng ân của cuộc đời còn lại để hôm nay và ngày mai và mãi mãi là đêm vô cùng an lành thánh thiện.

Tôi Đã Thấy Chúa!



Maria-Martin Sherry Hương Vũ Khoa #57, Decuria Anna

Kính thưa quý Cha, quý Sơ và quý Anh Chị. Em tên là Sherry Hương Vũ và em vừa dự Khóa 57, Decuria Anna. Sau đây em xin Chia sẻ về khóa học và cuộc sống Ngày Thứ Tư của em.

Em đã thấy Chúa ở trong em, trong gia đình và cũng như qua các Chị Trưởng, Phó và ban trợ tá trong 3 ngày tĩnh tâm vào cuối tháng tám vừa qua.

Em đã thấy Chúa qua nhiều hình ảnh khác nhau. Em rất cảm động và đã thấy Chúa qua các Anh Chị trợ tá, Trưởng và Phó, đã vì yêu Chúa mà hiến thân phục vụ. Hy sinh hết mình lo cho chúng Em,

Em đã nhìn thấy các Chị rất là nhiệt tâm, tuy mỗi một, nhưng ai cũng rất vui cười. Với những giờ cầu nguyện ới Thầy Chí Thánh, nhưng khung cảnh trang trí thật là sống động, vì thế đã đánh động trong Em rất nhiều. Em cảm nhận rằng, mình được Chúa chọn qua Khóa học 3 ngày Cursillo.

Sau vài tuần đã trở về với gia đình và với công việc thường lệ. Nhưng lúc này Em cảm thấy mình đã bắt đầu thay đổi, tuy chưa được nhiều lắm, nhưng em đã và đang cố gắng rất nhiều bắt đầu trong cuộc sống Ngày Thứ Tư, sau khi dự khóa. Ba ngày học tại Camp St. Francis, em đã học và hiểu về Chúa và rất

nhieu qua những bài Rollos của quí Cha và quí Chị Cursillistas. Em đã hiểu biết tầm quan trọng của việc: Sùng đạo, học đạo, hành đạo như thế nào. Mình phải làm gì để mình có thể liên kết mật thiết với Thấy Chí Thánh.

Em còn nhớ Cha LH, Võ Trần Gia Định có nói, khi mình yêu Chúa thì phải yêu cho hết mình và coi Ngài như một người tình của mình vậy. Đối với Em, khi Em yêu một người nào đó, thì Em phải tìm hiểu về người đó, em phải biết nguồn gốc của người đó, gia cảnh và bản chất của con người đó như thế nào, và lúc đó em mới thật sự giám yêu hết mình. Yêu Chúa thì cũng không ngoại lệ với điều kiện đó, và em đã có nhiều lần tư hỏi về bản thân mình rằng: mình đã tìm hiểu kỹ về Chúa chưa? Mình đã thấu hiểu về Chúa được bao nhiêu? Mình đã yêu Chúa như thế nào? Mình đã làm gì cho Ngài? Mình có bao giờ đã hy sinh thời giờ của mình cho Chúa chưa? Hay mình chỉ chạy theo danh vọng, của cải, và vật chất? Yêu Ngài là em phải hy sinh và bỏ đi những thói hư tật xấu và quên mình vì mọi người, nhưng mỗi lần em nghĩ đến đây thì em lại cảm thấy, xấu hổ quá.

Bắt đầu cuộc sống Ngày Thứ Tư, em tạ ơn Thầy Chí Thánh trong những lời kinh nguyện buổi sáng

và buổi tối vì Ngài đã ban cho em sức khỏe, công việc và gia đình hạnh phúc. Em đã thấy Chúa qua hình ảnh của những người chung quanh mình (chồng và các con), cũng như những người trong gia đình và bạn bè. Chúa đã dùng họ để nhắc nhở em, khuyên em rất nhiều, và bây giờ, em đã cảm nhận được đó là hồng ân bao là của Thiên Chúa dành riêng cho em. Chúa đã chờ đợi em từng giây từng phút để em thấy đời, và hơn thế nữa Chúa cho em nhiều cơ hội để có thể dẫn thân và phục vụ Ngài. Em trong quá khứ đã từ chối Ngài một cách triệt để. Giờ đây Em mới thấy Chúa đã ban cho em quá nhiều, Chúa thật là phóng khoáng với em, nhưng em thì lại quá keo kiệt với Ngài. Một lần nữa, em lại cảm thấy thật là xấu hổ khi đứng trước hình ảnh Thầy Chí Thánh.

Bây giờ, sau khi đi dự khóa, để yêu Chúa một cách triệt để, em đã quyết tâm sửa đổi chính mình. Em đã cố gắng có thêm giờ cầu nguyện với Thầy Chí Thánh và hơn nữa em đã thu xếp thêm thời gian cho gia đình để mỗi ngày có thêm giờ cầu nguyện chung. Riêng em, mỗi khi em có thể, em ráng dành thêm thời gian để đọc kinh thêm mỗi ngày. Em đã làm phút “hồi tâm”. Em đã tâm sự với

Ngài và đã nói chuyện với Ngài rất nhiều, lúc này em đã cảm thấy Ngài là một người bạn tri kỷ. Mỗi khi em bước vào phòng cầu nguyện của gia đình em, em đã cảm thấy thật ấm áp và hình như Ngài đang ngồi đó và trò chuyện với em. Những gì vui buồn trong ngày qua, em đã tâm sự với Ngài, nhưng cảm xúc của vui, buồn cũng như khó khăn trong ngày qua đã gặp phải em đã thốt ra tất cả. Em cũng xin lỗi Ngài những gì em đã xúc phạm đến Ngài. Và rồi với những giây phút yên lặng, em đã cảm nhận được Chúa đang nhắc nhở em điều gì đó làm em đã thấy thật bình an. Những giây phút đó em cảm thấy rất vui và hạnh phúc, nhờ đó đã cho em cảm thấy yêu Ngài hơn, vì Ngài đã cho em thấy Ngài đang hoạt động trong em.

Tiếp tục hoán cải chính bản thân mình, em đã tập từ từ không dễ dàng nóng giận nữa, bớt giận hờn vu vơ với chồng, bớt quát mắng con cái như trước kia, em cũng mở lòng yêu thương và tha thứ người khác hơn. Mỗi một ngày em đều cầu nguyện với Ngài rằng: “Lạy Chúa Xin hãy biến đổi con, xin hãy tiếp tục đồng hành với con, và ban cho con thêm sức mạnh để con vượt qua mọi thử thách mà Chúa

đã giao phó cho con. Cho con luôn yêu Chúa hết mình, hết tâm tư và hết trí khôn của con, để con có thể xứng đáng làm con cái Chúa, Amen”

Bên cạnh sự hiểu biết và thay đổi nội tâm, em cũng đã hiểu được các nghi lễ và nghi thức qua các bài giảng của Cha linh hướng. Bài giảng của Cha LH Andrew Nguyễn Vũ đã dạy cho em hiểu sâu về Thánh Lễ, ý nghĩa các nghi thức phục vụ và sự quan trọng của mọi phần trong Thánh Lễ. Trước kia em thật là lơ là, cứ nghĩ đến nhà thờ và dự Thánh Lễ mỗi tuần là đủ, nhưng thật sự không phải vậy. Em sẽ cố gắng tham dự Thánh Lễ nhiều hơn nữa, và cố gắng giữ tâm hồn thật lắng đọng, để tham dự Thánh Lễ một cách sốt sắng, và một tâm hồn thật bình an.

Những bài giảng Rollos của quý Cha và cũng như của quý Chị Cursillistas, là những hành trang tuyệt vời cho em sau này. Em thật sự rất thích khóa Cursillo đã làm thay đổi con người em để em có thể yêu Chúa và yêu người hơn. Em sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Phong Trào được luôn vững mạnh trong Thánh ý Chúa.



XUÂN CANH TÝ CẦU CHÚC

*Linh Mục THẠCH LINH Nguyễn Đình Đệ
Xuân Canh Tý 2020*

Mùa Xuân Cầu Chúc nhân linh:
Đoàn kết sát cánh xây Tình Quê hương
Hoa Xuân trang điểm môi trường
Vườn Xuân tao ngộ Đồng hương Tình người

Xiết tay nở rộ nụ cười
Thịnh Vượng chia sẻ ngọt bùi có nhau
Nhân Đức tiêu diệt khổ đau
Hoa Tim đua nở gánh sầu nhẹ vui.

Hy vọng Hạnh Phúc cõi Trời
Chúa ban Tài Lộc cho người hiền lương
Trường Thọ vui hưởng yêu thương
Tình thân lai láng vấn vương tuyệt vời.

Xuân sang thể hiện tình người
Rồng Tiên thể hệ vui cười thương nhau
Người Việt kẻ trước người sau
Đồng bào tình nghĩa cùng nhau hợp đoàn.

Cầu xin Chúa Xuân banƠn
Mùa Xuân Phúc Lộc Tình Thương An Bình
Cho tất cả mọi nhân linh
Hồn Xác Hạnh Phúc trường sinh muôn đời .



Thầy đã chọn con

De Colores!
Alfonso Lý Khánh Vũ



Con là Alfonso Lý Khánh Vũ, tham dự viên khóa Cursillo 56. Con có gia đình và 2 con. Như một ơn gọi, con được Thầy Chí Thánh chọn qua lời mời gọi, sự khuyến khích và nâng đỡ từ Cha Andrew Vũ, một người con luôn xem như là người anh đáng kính, để đến và tham dự khóa 3 Ngày.

Trong thời gian 3 ngày tĩnh tâm và học hỏi, con đã học để biết Chúa là ai và con là ai để nhận thức nhiều khiếm khuyết của bản thân mình. Lâu nay, con cũng đi nhà thờ, cũng lãnh nhận bí tích hòa giải, bí tích thánh thể, nghe Lời Chúa v.v. và v.v. Con cứ nghĩ rằng như thế con đã sống một đời sống Kitô hữu trọn vẹn.

Con tin có Chúa, tuy nhiên con vẫn luôn tự hỏi: "Chúa là ai?" bởi vì con chưa bao giờ được thấy Chúa dù chỉ một lần trong đời. Rồi những bất hạnh và đau buồn đã xảy ra với con

và gia đình, những lúc đó con lại hỏi: "Chúa ơi, Chúa ở đâu? Sao Chúa không nghe lời con kêu cầu Ngài!" Thế rồi trong cuộc sống hằng ngày vì phải lo toan chạy theo cơm - áo - gạo - tiền, con người con trở nên khô khan hơn, khô khan đối với gia đình, lạnh lẽo đối với những người thân yêu bên cạnh, cáu gắt và rất dễ nổi nóng cho dù chỉ là một chuyện nhỏ con. Đời sống tâm linh của con trở nên không còn ý nghĩa nữa. Con đọc kinh, tham dự Thánh Lễ như là 1 con robot đã được lập trình.

Con đến với khóa do tính tò mò vì chất thực thực hư hư của khóa với câu nói: "Hãy đến mà xem". Thế thì xem cái gì đã thôi thúc con đến với khóa, để rồi con được học hiểu và qua đó con có câu trả lời mà bao lâu nay con vẫn luôn tự hỏi "Chúa là ai?" Con đã thấy hình ảnh của Ngài qua các cha, các anh em trợ tá đã lo lắng chu toàn mọi việc từ ngày đầu tiên

cho đến khi kết thúc khóa, và qua toàn thể anh chị em Cursillista liên tục cầu nguyện và gửi những Palanca cho con. Các bài suy gẫm, các bài giảng tâm tình, những bài Rollos và những bất ngờ của chương trình trong thời gian tham dự khóa đã để con nhận biết Chúa Giêsu luôn bên cạnh, đồng hành và yêu thương con rất nhiều. Càng biết về Chúa, con càng nhận thức được bản thân con là ai, con càng cảm thấy xấu hổ và bất xứng với Chúa, với gia đình và tất cả những người xung quanh con.

“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em “ (Ga 15: 12).

Tạ ơn Chúa! Sau khi khóa 3 Ngày kết thúc, con về và con đã hỏi bản thân con đã học hỏi được những gì, và cần phải làm gì để thay đổi những thói hư tật xấu của bản thân con? Con cố gắng dành thời gian với Thầy Chí Thánh nhiều hơn bằng cách thêm giờ đọc kinh và cầu nguyện. Khi cầu nguyện con đã cầu nguyện với Cha tâm tình hơn. Con cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Con sống

nhịp sống chậm lại hơn trong cuộc sống mỗi ngày để con có đủ thời gian suy nghĩ trước khi con nói cũng như làm để môi miệng con cũng như hành động của con không gây tổn thương và bất hòa đến mọi người. Còn nhiều thứ mà con cần phải thay đổi lắm, nhưng con cố gắng mỗi ngày một chút thôi vì con sợ việc chóng đến sẽ mau tàn. Các cha có nói đức tin là ngọn đèn leo lét rất dễ tắt và chỉ đủ thấp sáng từng bước đi một. Con đang cố gắng lần dò đi từng bước thôi vì con sợ vấp ngã.

Con kính mong quý cha, quý thầy, quý sơ và toàn thể các anh chị nhớ đến con trong lời cầu nguyện để con có thể mỗi ngày một chút nhận ra và thay đổi những thói hư tật xấu của con. Cũng như chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau xin Thầy Chí Thánh luôn hun đúc ngọn lửa đức tin trong lòng chúng ta, để ngọn lửa ấy mãi bùng cháy như những ngày đầu tiên chúng đã được đốt cháy bằng ơn sung của Chúa Thánh Thần. Amen!

Thấy Được Tình Thương Chúa

Đỗ Ann

Em tên Ann, có gia đình và 3 con. Em vừa dự khoá Cursillo 57. Em được vinh hạnh chia sẻ những cảm nghĩ, đời sống đức tin ngày thứ tư của em.

Em rất vui khi được tham dự Cursillo, biết được những sinh hoạt của Cursillo và em được quen biết các chị thân thương trong nhóm Decuria Anna của em. Lúc trước em rất tò mò muốn biết đi tĩn tâm Cursillo 3 ngày có gì mà những anh chị đã đi rồi không nói gì khi em hỏi. Cứ nói em đi đi thì



sẽ biết, nói cho biết thì mất đi cái hay. Em thấy 3 ngày tĩnh tâm với sự giúp đỡ của các cha các anh chị, Chúa có thể làm tan chảy lòng nguội lạnh băng giá của người xa lìa, chối từ Chúa. Em đang cầu nguyện xin Chúa cho một người kiêu ngạo chịu đi dự tĩnh tâm Cursillo năm sau để được ơn hoán cải trở về với Chúa.

Em xin chia sẻ về đời sống kết hợp 3 việc sùng đạo, học đạo và hành đạo của em: em sinh ra được may mắn làm con của Chúa. Thời thơ ấu của em thì bình thường ngày ngày đi học ở trường đạo, đi lễ với ông bà. Khi trưởng thành thì bận rộn đi học, đi làm và chăm lo cho gia đình, em dần dà quên Chúa. Vợ vã đi lễ ngày Chủ Nhật, lâu thiệt lâu mới đi xưng tội một lần. Lười đọc kinh tối, sáng, dành thời gian cuối tuần với bạn bè ăn

uống, ca hát, nhảy nhót, mua sắm.

Rồi cuộc sống của em có nhiều thay đổi, lo lắng, buồn phiền và đau khổ. Em thấy được Chúa thương em nhiều lắm, nên giúp em và cho em cơ hội để thay đổi. Chúa cho em nhận thức là đã đến lúc phải ăn năn quay trở về với Chúa. Em được ơn Chúa hoán cải em, và em đã thay đổi. Em đi lễ mỗi ngày, có ngày Chủ Nhật đi 3 lễ (giúp hát lễ sáng trong viện dưỡng lão, thánh lễ trưa cho các em giáo lý đặc biệt, và hát lễ 5:30pm). Ngày nào bận phải làm việc về trễ không thể dự lễ, em thấy thật thiếu thiếu điều gì trong lòng. Ngày đọc 3 chuỗi kinh, có khi 4 chuỗi. Lòng Chúa thương xót thì em đọc liên tục không đếm được bao nhiêu chuỗi. Em đọc kinh trên xe trên đường đi làm và sau thánh lễ.

Em tham gia giảng dạy giáo lý Việt ngữ, các buổi tĩnh tâm của các cha và những ngày học training Faith Formation và LA Congress. Để có thể trả lời những câu hỏi của các em giáo lý tân tông như: Đức Mẹ chết lúc mấy tuổi?, Tại sao Chúa tạo thiên thần xấu? Đức Chúa Thánh Thần là đàn ông? Hình của Đức Chúa Cha đâu?

Hiện tại em đang bị bắt làm hiệu trưởng :) cho trường giáo lý Việt ngữ Đức Mẹ La Vang chiều. Làm việc nhà Chúa thì không thể từ chối được. Em cho các em rước kiệu Đức Mẹ Fatima, châu Minh Thánh Chúa mỗi tháng.

Làm cho hospice mỗi ngày, em gần gũi với những bệnh nhân già, trẻ bệnh nan y thời kỳ cuối. Em biết lắng nghe họ nói những lo lắng, buồn phiền và đau khổ của họ. Bệnh nhân tuyệt vọng xin được uống end of life cocktail em khóc và cầu xin Chúa tha tội cho họ.

Em rất yêu Chúa mỗi lần nhìn lên thánh giá Chúa. Em khóc và xin lỗi Chúa vì những vết thương của Chúa là những tội lỗi của em đóng đinh làm Chúa đau. Em đi hành hương bên Châu Âu, ngồi cả buổi trước Minh Thánh Chúa. Lúc thì suy nghĩ tuôn trào nói chuyện với Chúa, lúc thì chẳng nghĩ được gì cứ ngồi thỉnh lặng nhìn Chúa. Chúa luôn cho em biết Chúa luôn đồng hành với em, nhất là khi em đau buồn. Mới mấy tháng trước đây thôi, em có chuyện quá đau buồn, em ngồi xin Chúa giúp em. Lúc em ra khỏi nhà thờ, thì có

một người cứ đưa thánh giá của họ đeo cho em coi. Em nghĩ người này hôm nay sao vậy, sao cứ khoe thánh giá cho em coi. Khi vào xe ngồi để lái về nhà thì em hiểu ra Chúa muốn mượn người khác gửi lời nhắn đến cho em là thánh giá của em đó. Chúa luôn biết em đang gặp chuyện buồn và Chúa luôn ở cạnh bên.

Có một lần tinh thần em suy sụp vì gia đình mà em không nói được vì sợ mang tội nói xấu người khác. Em đã không muốn sống nữa. Chúa đã cứu em. Em nhớ lần đó mấy năm về trước, em chạy đến Chúa ở nhà thờ Đức Mẹ Hoà Bình. Em nắm tay Chúa và nói: Chúa ơi, con sắp ngã. Chúa phải kéo con đứng dậy, nếu không con sẽ ngã thật đó. Tối đó em về ngủ, gần sáng Chúa nói thật rõ và vang bên tai em 3 lần. Lần đầu em còn tưởng ngủ mơ, khi tỉnh hẳn nghe Chúa nói bên tai lần thứ 3 thì em oà khóc. Sáng đó em dậy đi làm, tâm hồn thanh thản, bình an như không có chuyện gì nữa.

Còn nhiều nhiều lần lắm Chúa đã giúp em, kể hoài cũng không hết đâu. Em chỉ muốn nói: các anh chị ơi, hãy nắm tay Chúa cho thật chặt, trong mọi hoàn cảnh nghiệt ngã, đau buồn hay vui tươi, hạnh phúc. Hãy yêu Chúa hết lòng, tôn kính Chúa. Chúa sẽ cho sự bình an, mọi đau buồn rồi sẽ qua thôi. Với em cuộc sống ở thế gian này tạm thôi, em cố gắng, cố gắng sống tốt để ngày nào đó em được thấy Chúa.

Chia sẻ sau khóa Cursillo #57

Maria Nguyễn Phương Nam

Em tên là Maria Phương Nam Nguyễn, sinh hoạt ở San Francisco. Em có chồng và 5 con. Em tham dự Khóa Cursillo 57, Decuria Lucia, vào cuối tháng Tám vừa qua tại Camp St. Francis.

Mặc dù em sinh ra và lớn lên trong gia đình đạo gốc, từ nhỏ được học trường đạo, nhưng sự hiểu biết về đạo của em rất chung chung, chỉ biết đi lễ vào Chủ nhật, mà lại hay đi trễ. Bài giảng của Cha Linh Hướng trên khóa đã làm cho em hiểu nhiều về ý nghĩa Thánh Lễ. Bởi thế, sau khóa học, em đã ý thức rất nhiều và em cố gắng đến nhà thờ đúng giờ, cũng như dự lễ sốt sắng hơn.

Ngày trên khóa, lần đầu khi được đi châu thánh thể cùng với các chị em, em cảm thấy Chúa đã tác động vào tâm hồn em làm em cảm được giá trị của giờ cầu và giúp em thấy gần Chúa hơn. Em đã có thời gian để suy nghĩ và cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót ở vai trò người Kitô hữu. Dù chỉ là 3 ngày ngắn ngủi, em đã học được rất nhiều từ các cha, và



qua các bài Rollos, đặc biệt là qua 3 chân kiềng: Sùng đạo, Học đạo và Hành đạo.

Trước khi đi Khóa Cursillo, em có nghe những bài giảng của các cha, nhưng em không mấy quan tâm, cũng như không hiểu nhiều về Lời Chúa. Trong đời sống thì thường ích kỷ, em không nghĩ tới cảm nhận của những người chung quanh, lại lười biếng và hay giận dỗi, còn đức tin thì yếu ớt. Sau khóa học và trở về với nhịp sống hàng ngày, em nhận ra tính nóng nảy của mình thường dẫn đến thói kiêu ngạo. Vì vậy, bản thân em phải kiên trì luyện tập để sửa lỗi mình đã phạm.

Bây giờ, mỗi ngày em biết cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình biết từ bỏ những thói hư tật xấu, nhất là trong cách cư xử với người xung quanh và với gia đình. Em đã thay đổi được cái nhìn và hiểu người hơn, nhớ lại lời chồng đã nói trước kia khi em hỏi birthday chồng thích gì, anh nói, “Anh chỉ muốn em là đừng complain chồng nữa!” Bây giờ chồng em là người vui nhất vì anh thấy em đã thật sự thay đổi sau khi dự Khóa Cursillo.

Ngoài việc em cố gắng bớt nóng nảy và thận trọng trong lời nói với những người trong gia đình hoặc nơi làm việc, em vui vẻ hơn xưa và biết cởi mở cõi lòng, thân thiện hơn

trước. Em cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn một khi em biết cầu nguyện với Thầy Chí Thánh, buổi sáng cũng như cuối ngày.

Vào một ngày Chủ nhật, lần họp nhóm đầu tiên của chúng em, mọi người chia sẻ với nhau về 3 khía cạnh Sùng đạo, Học đạo, và Hành đạo qua những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống, giúp em nhận ra giá trị của khóa học mà em đã được tham dự. Đó chính là cảm nhận của em về khóa Cursillo mà em thực tâm muốn chia sẻ với mọi người. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của em.

Kết Diệu Huyền

Agnes Thu Hà

Chúa ơi làm sao con vẫn yêu
Vẫn tìm trong mộng nỗi diệu hiền
Hồn con ngây ngất tương tư mãi
Vẫn dấu yêu thương với một Người.

Trong tình yêu Chúa con trang trải
Lối mộng từ đây khuất nẻo về
Thương yêu con để dành bên Chúa
Chúa nhĩ! Chúng ta kết diệu hiền.

Con nguyện dâng Chúa lòng sắt son
Quên cả nhân gian điểm nụ cười
Trong cơn Thánh Hóa con đèn tạ
Bước theo chân Chúa khắp mọi miền.

Chúa ơi trong chốn diệu hiền
Tình con bát ngát như cành thiên hương.
Hôm nay Chúa gọi tình cao
“Xin vâng” con đã sẵn lòng từ đây!



Cựu Thủ Tướng Khiêm: Niềm Vui Đức Tin

Trần Hiếu

“Lạy Chúa, dù qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.” TV 23:4

Từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội để trở thành con cái Chúa cách đây hơn một năm, ông Trần Thiện Khiêm, nguyên Thủ tướng VNCH, bây giờ trở nên khác trước. Ông nói, cảm nghiệm “Thiên Chúa ở cùng” làm ông luôn cảm thấy an tâm, thư thái và vui vẻ.

Trước đây, mặc dù đang an dưỡng tuổi già, ông vẫn hay cảm thấy căng thẳng, tâm hồn nặng trĩu những lo lắng, ưu tư. Anh Bá, người cháu gọi ông bằng chú, nói rằng, từ khi theo đạo, ông vui vẻ hẳn lên, điều gì ông cũng nói “Chúa sẽ lo liệu”.

Lịch sinh hoạt mỗi ngày của ông bây giờ cũng khác. Mỗi sáng sớm ông bắt đầu một ngày với làm dấu thánh giá và đọc những câu kinh quen, kinh Lạy Cha, kinh Sáng Danh, kinh về Đức Mẹ, và suy niệm. Mỗi tối ông cũng làm như vậy. Vào mỗi Chúa



Nhật, vì sức khỏe kém không thể đến nhà thờ, ông dự lễ qua màn ảnh Tivi.

Ông nói, “Đức tin tôi còn yếu kém, nhưng tôi cảm nhận được Thiên Chúa thứ tha, được Ngài gánh mọi tội lỗi của mình, được Ngài thương cứu mình, và không để mình hư mất”. Với tư tưởng Thiên Chúa hiện diện nơi mình, ông sẵn sàng để Chúa dẫn dắt và quên đi chính mình: “Khi thấy Chúa vì mình mà khổ đau, tôi cũng học chấp nhận những hiểu lầm và tổn thương nên cảm thấy nhẹ lòng.”

Năm ngoái, khi đang nằm điều trị tại dưỡng đường Mission De La Casa, San Jose của Bác Sĩ Ngãi, do bị gãy xương chân, ông Khiêm hỏi chị Mai,



một người thân quen giúp chăm sóc ông, “Chị có biết ông linh mục nào ở gần đây không, tôi muốn gặp?” Lúc ấy, thấy cha Justin Lê Trung Tường đang viếng thăm cụ thân sinh của cha dưỡng bệnh ở phòng bên cạnh, chị Mai liền mời đến gặp ông Khiêm.

Hai người nói chuyện với nhau, và khi ông Khiêm ngỏ lời muốn theo đạo, cha chỉ hỏi ông một số điều cần tin trong Kinh Tin Kính, rồi sắp xếp lễ rửa tội cho ông. Thông thường, một người muốn theo đạo, họ cần được hướng dẫn giáo lý một thời gian, nhưng với ông Khiêm, đức tin dường như đã chín mùi, cha thấy không cần phải qua các thủ tục thông thường.

Trong bài giảng thánh lễ, cha nói, “Bản thân cụ chưa là tín hữu Công Giáo nhưng đã xác tín là con cái Chúa. Bây giờ, trở nên tín hữu là dịp để tạ ơn Chúa. Cụ xác tín Chúa yêu thương và sắp xếp mọi việc tốt đẹp theo thánh ý Ngài... Được rửa tội là được sinh ra trong ơn nghĩa Chúa hôm nay và mãi mãi. Chọn Chúa là

xin Chúa dẫn đến quê trời với sự sống đời đời.”

Ông Khiêm sinh ngày 15/12/1925 tại Châu Thành, Long An, năm nay 94 tuổi. Với phép rửa tội, ngày 25/3/2018 là ngày sinh nhật mới của ông, được sinh ra trong đức tin. Ông nói, ông theo đạo là do ý muốn của mình, không có gì ràng buộc hoặc ai thúc ép cả.

Ông kể, lúc còn niên thiếu 9, 10 tuổi, sống ở xóm đạo nhà thờ Huyện Sĩ, Sài Gòn, ông sinh hoạt với các bạn cùng trang lứa trong đoàn

Hùng Tâm Dũng Chí, rồi được học trường đạo nên hiểu biết ít nhiều câu kinh và lễ đạo. Khi lớn lên ở trong quân đội, nhiều bạn Mỹ vẫn hay gọi ông là “Catholic Khiêm”, ông cũng chẳng đĩnh chính, “vì thấy mình cũng như là người có đạo, mặc dầu chưa được rửa tội”.

Trong gia đình dòng tộc của ông đã có nhiều người theo đạo, gồm cả cô em gái, những đứa cháu, người anh em họ là cụ Nguyễn Văn Huyền, Chủ tịch Thượng Viện VNCH... Nhưng khi ông muốn chính thức là tín hữu Công Giáo, con đường dẫn đến đức tin cũng không khỏi gặp ghềnh.

Cách đây năm năm, qua sự sắp xếp của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình và vài người bạn trong Phong Trào Cursillo Việt Nam San Jose, ông đã gặp và trò chuyện lâu giờ với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, một người ông có mối đồng cảm sâu đậm. Cuộc gặp gỡ nhằm trao đổi nhiều vấn đề, và họ không quên nói đến vấn đề tâm linh. Sau cuộc gặp tại San Jose này, ý định chịu phép rửa tội càng

thôi thúc ông. Từ đó, các bạn chuẩn bị các bước cho ông vào đạo, và ông ước mong được dịp Đức Cha Hợp ban phép rửa tội cho.

Nhưng Chúa có kế hoạch của Ngài. Khi trở về nhà tại San Diego, ông đã bị té và việc học đạo để lãnh nhận bí tích bị gián đoạn.

Những ngày đầu năm dương lịch 2018, sau khi sức khỏe được phục hồi, ông lại lên San Jose gặp gỡ bạn bè và tham dự một buổi tiệc của đồng hương Miền Nam. Sau buổi tiệc, ông lại bị té, và phải vào bệnh viện để chữa trị. Sau khi vết thương thuy-yên giảm, ông được đưa vào tỉnh dưỡng ở dưỡng đường của Bác sĩ Ngãi. Ông nói, lúc này cảm thấy buồn, cô đơn và cũng là lúc mà tia sáng đức tin hiện đến, tâm hồn ước mong vươn ra xa cái hạn hèn của cuộc sống hằng ngày.

Khi chọn tên thánh rửa tội, ông phân vân giữa thánh Phêrô và Phaolô, là hai vị đều có tội với Chúa, một ông chối Chúa, một ông bắt đạo Chúa, nhưng họ đều thay đổi, trở nên là những môn đệ mến Chúa hết lòng; cuối cùng, ông chọn tên thánh Phaolô, một người ngoại giáo, nhưng vì tình thương, Chúa đã quật ngã ông.

Hồi tưởng lại quá khứ, ông nói, người ảnh hưởng sâu xa trong việc theo đạo của ông là Đức Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận. Ông bị lưu vong, tưởng không còn ngày về, nhưng rồi được Tổng Thống Thiệu mời về

nước; và người hay tới thăm và an ủi là Đức cha Thuận. Chính thái độ và tấm lòng bao dung của Đức cha Thuận đã làm ông hết sức cảm động và nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa hiện diện.

Theo đạo, ông cảm thấy mình không hết khó khăn và thử thách, nhưng không thấy cô đơn. Ngoài việc đọc kinh mỗi ngày, ông còn đọc Thánh Kinh, nghe nhạc đạo, theo dõi các diễn biến thời sự, trò chuyện với bạn bè. Ông còn quen thêm các bạn mới trong đạo. Gặp gỡ bạn bè giúp ông tìm thấy niềm vui mỗi ngày.

Ông nói, “Thật cảm động, sau khi tôi theo đạo vài tháng, Đức cha Hợp sang Hoa Kỳ thăm tôi. Tôi cũng có dịp gặp lại Cha Tưóng, người đã ban phép rửa tội cho tôi, gặp các cha và nhiều người bạn ở San Jose”. Với ân sủng đức tin, ông thấy không còn ước ao gì nữa, chỉ mong đến ngày được về với Chúa trong an bình.

Trong nhiều bản thánh ca ưa thích, ông thích nhất bài “Năm xưa trên cây sồi”, là bài ông nghe mỗi ngày, vì những ca từ phản ánh tâm tư của ông. Bài ca cũng nguyện cầu cho đất nước và dân tộc mà ông hằng yêu mến, *“Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ôi, con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối; Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ôi, xin Mẹ đoái thương nhậm lời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.”*

CURSILLO, KHÓA HỌC VỀ TÌNH YÊU KITÔ

Maria J. Nguyễn Bạch Tuyết

Trong ba cuối tuần tháng Tám năm 2019 tôi được ơn Chúa ban cho cơ hội tham dự ba khóa học của Phong Trào Cursillo. Khóa Thứ Nhất (Cursillo 56, Yếm Trợ), học YÊU bằng tay chân mồ hôi nước mắt; Khóa Thứ Hai (Cursillo 57, Giám Học) học YÊU bằng Lời và Chữ Viết; Khóa Thứ Ba (Cursillo Des Cursillos 13), học YÊU bằng Con Tim.

Cho dù bạn quan niệm Tình Yêu như thế nào, nhưng với tôi, cốt nghĩa ngữ của Tình Yêu rất cao quý, vì Tình Yêu chỉ là để CHO chứ không là để lấy. Còn Tình Yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta thì cao trọng và quý giá hơn nữa, như lời Đức Giáo Hoàng Francis nói: *“Mỗi người chúng ta đều có một chỗ trong Tim Của Chúa”* Có phải đây cũng làƠn Đặc Sủng Chúa ban cho Người Cursillista?

Đã 27 năm đồng hành với người anh cả Eduardo Bonnin, người sáng lập Phong Trào Cursillo, và tôi được kín mứcƠn Đặc Sủng Tình Yêu Thiên Chúa ban cho rất nhiều qua Tình Bạn trong Phong Trào, ngay cả khi thân tôi vẫn còn những lấm đăm mê của tội lỗi và tâm hồn lem luốc cách xa ... Chính

Tình Yêu này, nơi Phong trào, Chúa đã tái tạo phục sinh cho con tim yếu đuối xác thịt tầm thường nhỏ bé của tôi trở thành Một Mảnh Trái Tim Của Thiên Chúa, để dám bỏ mình học YÊU.

Kinh Thánh nói, Thiên Chúa là Tình Yêu. Nếu mình là một mảnh của Trái Tim Thiên Chúa thì mình cũng chính là Tình Yêu! Tình Yêu chìm đắm trong Thiên Chúa, để thấy sự diệu kỳ xuất hiện... xuất hiện ngay trong Khóa Ba Ngày SJ-Cursillo#56 khi mà tôi trong Khối Yếm Trợ được tường tận nhìn thấy sau hậu trường cách cống hiến chia sẻ chan hòa tình yêu, các Trợ Tá cho nhau những thiếu thốn, cách tìm nổi tim trong nước mắt qua lời cầu nguyện như thế nào... với các Khối Ấm Thực, Hành Chánh, Phụng Vụ, Yếm Trợ, Linh Hướng.

Nếu nói Tình Yêu vợ chồng (Eros) làm một với nhau và truyền sinh con cái, thì Tình Yêu hiến dâng (Agapé) dạy tôi Làm Một Với Thiên Chúa để được truyền sinh sự sống vĩnh cửu bằng Lời và Chữ Viết ngay trong Khối Giám Học, trong Decuria, trong 15 bài nói Rollos của Khóa SJ-Cursillo#57, chúng tôi là những Trợ Tá vô dụng

bất tài nhưng lại được ơn huệ đặt trong tay Chúa.

Chúa Giêsu từng hỏi Phêrô: “*Con có yêu mến Thầy không?*” Cho dù Chúa hỏi đến 3 lần Phêrô cũng không hiểu được lòng mong mỏi của Chúa, mà chỉ trả lời với nghĩa ngữ yêu mến Thầy như tình Bằng Hữu (Philo) mà thôi. Dù vậy Chúa cũng đành chấp nhận và chờ đợi... đợi đến một ngày Phêrô HỌC được bài học thế nào là Tình Yêu hiến dâng (Agapé)... Và tôi đã ngộ ra ngay trong Khóa CDC XIII của Miền XI thứ tình yêu ấy. Tôi, học trò sao hơn được Thầy, tôi cũng phải chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi... Không phải chờ đợi để được YÊU mà chờ đợi để Bạn và cả thân xác bất trị của tôi nữa... được Thầy chữa lành, để mạnh mẽ khép mình học biết cách ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU TỪ TRỜI (chứ không là tình yêu tầm thường nhỏ bé của trái tim máu thịt trong con người nhân loại)... Và để như thế, Tình Yêu Thiên Chúa mới được truyền sinh từ Trái Tim Nay Đến Trái Tim Kia Mãi Mãi Bất Diệt.

Nhưng, thật khó khăn biết bao khi yêu hay được yêu như Thiên Chúa yêu thương ta... Thánh Tiến sĩ Augustine rất thông thái, cũng phải phí hơn nửa chặng đường đời để chỉ biết sống đời *giả mạo tình yêu*, chiếm đoạt, xâm phạm, tổn thương mình và người... cho đến khi những giọt nước mắt của người mẹ dâng lên tới Chúa... mới biết quay đầu sống với Tình Yêu Thiên Chúa.

Lạy Thầy, Con biết, cách cho hơn

của cho. Người giàu có Tình Yêu nhưng không biết cách cho nó sẽ làm cho thế giới trở nên những loạn trầm luân sa đọa... mà từ thuở ban đầu Thiên Chúa Cha sáng tạo thế giới này, chính là Địa Đàng cho Con (của) Người được sống hạnh phúc trong thánh thiêng... Con cũng biết, Tình Yêu là ân huệ Chúa Cha ban cho Con Người từ thuở tạo thiên lập địa. cho nên Tình Yêu đã đủ cho Tình Yêu, con không cần chiếm hữu cũng chẳng cần lấy thêm thứ gì ... con lại cũng biết YÊU = CHO... nhưng con thật yếu đuối, con thật người... Xin Thầy thêm can đảm thêm sức mạnh để con biết kiên nhẫn học cách yêu anh chị em con theo phong phạm của Thầy... mà không một chút so đo suy bì ganh tị, kỳ thị rẽ khinh, hay lên án, phân biệt đối xử.

Lạy Thầy, xin giúp con vươn lên khỏi những ti tiện thấp kém hàng ngày mà vượt thắng chính mình, ... để con được kết hợp chặt chẽ trong Huyết Mạch Mình Máu Thánh Thầy... Xin biến đổi con có thứ Tình Yêu Vâng Phục như Bó Lúa được ôm trong vòng tay Thầy... để Thầy âu yếm chà, đập, sàng, sấy, xay, nghiền, nhào nặn, nung nấu trong lửa... để làm cho con trở nên là Một Mảnh Trái Tim Thầy, là một Bánh Thánh nuôi dưỡng linh hồn chúng con.

Và lạy Thầy, xin cho những nước mắt từ con tim anh chị em con nhỏ ra dưới bệ chân Thầy, đều trở thành những giọt mực hồng dùng ghi chép trong sổ Nước Trời.

Bệnh tật có phải là lời chúc dữ từ Thiên Chúa không?

Giuse Thẩm Nguyễn dịch

Dù bị bệnh như thế nào, bệnh bất thường hay bệnh nan y, bệnh nặng hay bệnh nhẹ chúng ta vẫn thường coi đó là thử thách hay hình phạt từ Thiên Chúa. Nhưng có phải thế không?

Thực ra bệnh tật tự nó là một điều tồi tệ rồi. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nói rằng “Có những lúc bệnh tật trở nên quá nặng nề đến nỗi nó bao vây chúng ta như một thế lực chinh phục từ bên ngoài”. Và sự tồi tệ này đối với chúng ta dường như là quá sức chịu đựng và khó vượt qua nếu người bệnh là một đứa trẻ. Là cha mẹ, chúng ta sẽ làm tất cả để lo cho đứa con bệnh tật, để chịu đau đớn thay cho chúng, tuy thế chúng ta vẫn hoàn toàn bất lực, thường cố nén sự thất vọng, giận dữ và cảm giác tội lỗi. Nên nhớ rằng khỏe mạnh cũng không phải là điều hoàn toàn tốt và bệnh tật cũng chẳng phải là điều hoàn toàn tồi tệ.

Bệnh tật: sự trừng phạt từ Thiên Chúa?

Thánh Basil of Caesarea viết rằng “Sức khỏe tốt, không có nghĩa là



người có được sức khỏe ấy tốt, nó không nằm trong những điều tốt tự nhiên. Thánh Gergory of Nazianzen thì nói rằng “Chúng ta đừng mong muốn tất cả các loại sức khỏe, cũng đừng ghét bỏ tất cả các loại bệnh tật.” Nói một cách khác, tất cả còn tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng cái gì để có sức khỏe hay bệnh tật. Nó tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận nó, cách chúng ta tiếp cận nó.

Bệnh tật không phải là lời chúc dữ. Ngay cả khi nó là hậu quả của tội tổ tông, hay thậm chí do những thói

quen kém lành mạnh của chúng ta, thì nó cũng không phải là một hình phạt cá nhân mà Thiên Chúa gởi đến. Nhớ lại câu hỏi của các môn đệ về một người mù từ lúc mới sinh? Chúa Giêsu đã trả lời rằng “Không phải anh ấy hay là cha mẹ anh ấy phạm tội” (Gioan 9:1-2). Rất nhiều lần Chúa nói với chúng ta câu tương tự. Vậy khi đối diện với bệnh tật, chúng ta tự hỏi “Tôi đã làm gì mà đáng bị như thế này?” Ngài cũng cho chúng ta câu trả lời tương tự như thế.

“Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh”

Chúa Giêsu cũng chịu đau khổ và Ngài cùng chịu đau khổ với chúng ta. Bệnh tật trở thành một cơ hội để chúng ta đến gần với Thiên Chúa, để đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Dĩ nhiên, nói thì dễ, nhưng để sống với bệnh tật thì quả là rất khó khăn đối với những người bị bệnh cũng như những người thân yêu của họ. Nhưng đó là điều có thể vì Thiên Chúa khiến mọi thứ trở nên có thể, ngay cả đối với các em nhỏ và ngay cả khi nỗi đau quá to lớn và sự mệt

mỏi nghiền nát đến nỗi người ta không còn khả năng làm được bất cứ điều gì ngoại trừ đau khổ.

Chúa không đòi hỏi chúng ta gì hơn nữa ngoài nỗ lực để nói lời “xin vâng” đối với những điều đang xảy ra cho chúng ta, hãy sống với giây phút hiện tại mà không hối tiếc về quá khứ và lo sợ về tương lai. Một lời “xin vâng” cho chúng ta sức mạnh của Đức Kitô: “Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh” (2 Cor 12:10). Khi đối diện với bệnh tật, nhất là lúc nghiêm trọng, chúng ta thường hay nài xin Chúa một phép màu và thường thì Thiên Chúa dường như giả điếc với lời cầu xin của chúng ta. Nhưng có phải là Ngài không nghe chúng ta không hay là chúng ta không biết cách nghe tiếng của Ngài? Vì cho dù có hiện diện, Ngài luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta.

Nguồn: <https://aleteia.org/cp1/2019/12/31/is-illness-a-curse-from-god/>

CÓ NHAU

Hạ Ngôn

Năm 2008, trong một chuyến công tác tại Đức, cuối tuần tôi ghé thăm gia đình chú thím bên vợ. Hình ảnh đập vào mắt tôi là bà thím ngồi trên xe lăn, nhẵn nạy đứng phía sau là hình dáng ông chú khá còm cõi. Tôi được kể là đôi chân của bà thím yếu hẳn nên phải ngồi xe lăn, và tất cả đều nhờ vào sự chăm sóc của chồng.

Buổi sáng hôm sau, thức dậy tôi đã thấy bữa điểm tâm để sẵn trên bàn. Tôi còn nhớ một trứng ốp-la, hai khúc xúc xích Bavaria, miếng bánh mì và ly càphê nóng. Trên bàn có hai đĩa điểm tâm giống nhau. Tôi ngờ hai chú cháu sẽ ngồi xuống bàn, nhưng không, chú vào phòng ngủ đưa thím ra phòng ăn, trên chiếc xe lăn. Hỏi



Tôi mới tiễn người anh cộc chèo tuần trước, sau hơn 3 năm nằm dài trên giường bệnh. Cái chết cuối cùng là một giải thoát cho cả người bệnh lẫn người sống. Chị mỗi ngày 12 tiếng, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, chịu khó đứng ngồi bên anh trong bệnh viện. Có đêm, anh trở mình, chị phải ở lại đến khuya mới rón

sao chú không ăn? Chú nói đã ăn từ sáng sớm. Mỗi sáng, chú đều dậy sớm như thế, chuẩn bị bữa điểm tâm cho thím, bắt đầu một ngày vợ chồng bên nhau. Người không thể đứng trên đôi chân, kẻ có đôi chân kiên nhẫn rào bước đẩy xe lăn.

Hơn 10 năm sau, vợ chồng tôi lại có dịp sang Đức ghé thăm chú thím. Cũng hình ảnh ấy, chồng chăm chỉ đẩy xe lăn cho vợ, chăm chút từng miếng cơm nhai nạy. Thím yếu hơn trước nhiều, nhưng vẫn sống, hình như sống để thách thức sức chịu đựng của chú. Đôi mắt chú rạn rờ khi thấy vợ chồng tôi, nhưng tôi đọc được nét rạn ngời trên khuôn mặt chú. Sau từng ấy năm ân cần bên người vợ liệt cả đôi chân, ánh mắt chú vẫn nồng nàn một tình yêu vợ chồng bền bỉ.

Tôi làm quen với hình ảnh vợ chồng già nua nương tựa bên nhau, để mai sau khi già nua như họ tôi bắt chước. Họ lấy nhau từ lúc mới lớn, ngoài Bắc, khoảng giữa thế kỷ trước. Hơn 70 năm tình nghĩa để lại một niềm vui chăm sóc người bạn đời. Dù nhọc nhằn đến đâu chẳng nữa, họ vẫn có nhau mỗi ngày, chăm bón từng miếng cơm, giấc ngủ. Dù nhọc nhằn dài dằng dặc vẫn hơn nỗi đau mất mát người phối ngẫu.

rén bước ra, dận dò y tá rồi xuống lầu ra về. Anh nằm dài trên giường, lúc tỉnh lúc mơ. Khi mơ, anh phiêu du ở vùng trời huyền hoặc. Lúc tỉnh, anh nắm chặt lấy bàn tay chị với đôi mắt buồn, có một giọt nước nghiêng lặng lẽ tràn thấm gối. Từng ấy thời gian chăm sóc, chị thuộc từng tấm gạch bông trong hành lang bệnh viện, khi anh mơ màng nhắm mắt, còn chị rào quanh với râu chuổi trên tay. Miệng lẩm nhẩm kinh, hai ngón tay lần mỗi hạt như chị đang đếm bao nhiêu ngày tháng bên anh. Hơn 3 năm từng ấy việc tẻ nhạt, nhưng lòng chị reo vui mỗi khi anh mở mắt nhìn chị. Hy vọng cứ mòn mỏi trôi đều đặn như ngày đến, đêm về. Bệnh viện về đêm yên ắng như cõi lòng và trong thỉnh lặng chị chợt linh cảm một cái gì không may đang hiện dần rõ nét. Chị rùng mình khi nhìn ngoài trời bóng đêm đầy đe dọa.

Bàn tay ân cần vuốt tóc anh cho thẳng, chị thủ thỉ nói nhỏ vào tai chồng mỗi khi có ai vào thăm. Cũng bàn tay ấy, chị vuốt mắt vĩnh biệt chồng giữa khuya tĩnh lặng. Tôi nhận được tin lúc gần 3 giờ sáng. Mảnh trăng khuyết thượng huyền vương ở nhánh cây ngang tầm mắt, bỗng tỏ hắt ra lúc hồn anh lìa khỏi xác. Hai tuần sau, xác anh đưa ra nhà quàn.

Chị đến thăm xác chồng, chăm chỉ cầu kinh cùng họ hàng. Lúc về, vầng trăng tròn vành vạnh giữa bầu trời đêm. Đèn điện tỏa sáng ở bãi đậu xe, nhưng chị vẫn nhận ra ánh trăng hơn hai tuần trước, dõi theo bước chân chị một mỗi đến bên cửa xe. Vầng trăng khuyết lại tròn tính từ ngày anh mất. Lòng chị tròn lại khuyết hẳn một nửa kể từ ngày anh đi. Héo hơn một đời góa phụ.

Đời chị thêm héo hắt khi mỗi đêm đặt mình nằm xuống thấy chiếc gối không bên cạnh. Giấc ngủ dần vặt không tròn. Mỗi lần đưa bát cơm lên miệng, nhìn thấy chiếc ghế trống một bên, miếng cơm nghèn nghẹn chẳng còn ngon. Anh rũ bỏ bệnh tật ra đi

không nhìn lại. Chị bước chầm chậm bên này đời vương nỗi buồn nặng trĩu trên vai.

Vợ chồng người chú vẫn còn hai. Vợ chồng người chị chỉ còn một. Thế mới thấy hai vẫn quý hơn một. *Nỗi buồn cộng lại chia đôi. Vẫn còn hơn một, mờ cô, một mình.* Nhưng ai còn hai, nên ân cần nắm chặt lấy tay nhau, dù đã chai cứng theo năm tháng, để còn thấy mềm dịu như thuở nào.

Mềm ở tình. Dịu ở trong lòng.

DANH SÁCH NIÊN LIÊM, ỦNG HỘ & HỖ TRỢ PT QUỐC GIA

[/i>ính đến tháng January, 2020

<i>Danh tánh</i>	<i>Niên liêm</i>	<i>Ủng hộ</i>	<i>Hỗ trợ PT Quốc Gia</i>
Khoi Giam Hoc nu #57		\$75	
Daminh Nguyen Cong An	\$25		
AC Thanh Phan & Thinh Hoang	\$50		\$10
Thay Diem & co Hue Do	\$100		\$10
AC Le Vo Suy & Nguyen dinh Pham	\$50	\$50	
Chi Thai Thu Ha	\$20		
AC Alphonso Hong & Maria Ly Pham	\$50		
Chi Elizabeth Luu Quan Tuyet	\$25		
AC Kim & Thanh	\$50		
Chi Thuy Diem Pham	\$100		
Nguyen Thanh Nghi	\$30		\$10
Nguyen Nhu Ba	\$30		\$10
Nguyen ChanTu	\$30		\$10
Do Minh Chanh	\$30		\$10
Nguyen Minh Triet	\$30		\$10
Nguyen Te My	\$30		\$10
Chi Khanh K-55/Agata	\$25		\$3
Nhom Thanh Gia	\$150		
AC Tham & Truc	\$50		
Co Diane Pham	\$25		\$5
AC Tran V Phu & Nguyen Thi Nga	\$50		
Chi Cao Thu Thuy	\$50		
Chi Nguyen Thu Vinh Tina	\$25		

Xin xem tiếp trang kế

DANH SÁCH NIÊN LIÊM, ỦNG HỘ & HỖ TRỢ PT QUỐC GIA

Tính đến tháng January, 2020

<i>Danh tánh</i>	<i>Niên liêm</i>	<i>Ủng hộ</i>	<i>Hỗ trợ PT Quốc Gia</i>
AC Frank Quoc & Nga Nguyen	\$50		\$10
Chi Maria Tran Hong Thuan	\$25		
AC Kim & Mark Puorro	\$30		
Nguyen Van Hoang	\$25		\$5
Pham Thi Ngoc Hach	\$25		\$5
Nguyen Thi Ngan	\$25		\$5
AC an danh VPDH		\$300/picnic	
1 chi an danh		\$200/picnic	
Anh Cuong Pho Papa		\$300/picnic	
AC an danh VPDH		\$200/picnic	
Chi Therese Nguyen Thi Ngoc Bich	\$30		\$10
Chi an danh		Jumper picnic	
AC an danh VPDH		Ao ban to chuc/picnic	
Chi Thanh Chi		Ice cream/picnic	
Decuria Macco K 48		Thit nuong/picnic	
Decuria Macco K 34		Nuoc/picnic	
2 chi an danh		Banh kep	
AC Minh & Loan		\$200/picnic	
AC Bui V Be & Nguye Kim Hang	\$50	\$100/picnic	
1 chi an danh		\$100/picnic	
1 Cursillistas an danh		\$40/picnic	
1 Cursillistas o San Francisco		\$200/picnic	
AC Quang Minh		\$100/picnic	
1 Cursillistas an danh		\$100/picnic	
Anh Viet Hai		\$100/picnic	
Chi Trinh		\$100/picnic	
Anh Phuong		\$100/picnic	
AC Phuong & Hang		\$100/picnic	
Chi Minh Tuyet & office		\$300 & ve mat/picnic	
Chi Huong K 35		\$50/picnic	
PT Cursillo Oakland		\$50/picnic	
Giuse Do Duc On	\$25		
Maria Tram Kim Ruyen	\$25		
Tiền xin giỏ trong Ultreya Picnic	\$3485		

Phong trào chân thành ghi nhận và biết ơn sự đóng góp và ủng hộ quảng đại của quý anh chị, để giúp cho các sinh hoạt PT. Việc chi tiêu được kết toán và được tường trình chi tiết trong các phiên họp của VPĐH/PT. Hết lòng cảm ơn quý anh chị.

Thu Quy PT Cursillo VNSJ

Vicki Lee

Hình ảnh sinh hoạt Ultreya picnic 6/10/2019







Hình ảnh bầu cử bán phần - 17/11/2019







CURSILLO MOVEMENT—VIETNAMESE SECRETARIAT

Kính Biểu :
