

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI TRỢ TÁ TRONG KHÓA 3 NGÀY.

Người trợ tá có một vai trò quan trọng trong khóa 3 ngày Cursillo®, Qua nhiều năm, nhóm thanh niên ở Majorca đã khai triển nó bằng chính cảm nghiệm bản thân về Thiên Chúa cũng như về đời sống của họ. Cũng thế, người trợ tá trong khóa 3 ngày, mang chính đời sống hoán cải liên tục và sự gắn kết giữa mình với Thiên Chúa để đến với khóa.

Người trợ tá cần hiểu rằng:

Trải nghiệm một Khóa Cursillo® là một hồng ân cao cả, mà với chính bản thân, với tất cả các trạng huống mình gặp, cùng sự cộng tác với Thiên Chúa, giúp tôi có được sự hoán cải liên tục, và giúp tôi kết giao trọn vẹn hơn với Thiên Chúa, đồng thời nó cũng giúp tôi luôn hướng về sự thánh thiện và sự hiệp thông với anh chị em.

Có thể nói rằng Cursillo® là một "lời rao giảng đầy tràn hân hoan của Kitô giáo." Một biểu hiện vui mừng cả thể trong việc tuyên xưng giáo lý Công Giáo, một sự góp phần vào cộng đồng Kitô sống động, và đầy nhân tính trong vị thế và trạng huống mà nó diễn ra. Do đó có những nguyên tắc tổng quát của Khóa Cursillo® phải cần lưu tâm.

LỜI CHÚA VÀ ĐỜI SỐNG CHÚNG NHÂN CỦA NGƯỜI TRỢ TÁ

"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ và rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo" (Mk. 16:15). Đây là lệnh truyền của Chúa. Khóa Cursillo không được tổ chức để chứng minh sức mạnh của Lời Chúa, hoặc nhấn mạnh sự cần thiết phải tuyên bố Lời Chúa, nhưng Lời Chúa cần được chuyển đạt đến mỗi người để họ có thể đáp trả theo hoàn cảnh nơi mỗi cá nhân. Khóa Cursillo® cố gắng khai sáng cuộc sống qua ánh sáng Phúc Âm.

Để có hiệu quả, Tin Mừng phải được công bố theo phong cách mà Chúa Kitô đã làm. Lời Chúa phải là một kinh nghiệm sống động, vì Chúa Kitô là Ngôi Lời Nhập Thể. Các Khóa Cursillo cũng phải theo phương thức này, dựa trên việc tìm kiếm sự chuyển đổi cảm nghiệm của đời sống, và cũng dựa trên những thực chứng cá nhân cũng như của cộng đồng đang sống những điều mình tuyên xưng. Công việc phải được giao phó cho những người vừa là chuyên viên vừa là người đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô: những người thực sự sống những gì họ đang loan truyền

"Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa.⁵ Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa." (1 Cor. 2 : 4-5). Điều này phải luôn luôn là nền tảng.

Khóa Cursillo® có thể được ví như một sự tái sinh trong Chúa Kitô. Nó còn là một sự hiệp thông sống động trong một cộng đồng đức tin, được thể hiện qua tư cách chứng nhân nơi những Trợ Tá.

ROLLO CỦA TRỢ TÁ ROLLISTAS.

Rõ ràng Khóa Cursillo® có một số kỹ thuật trình bày Rollo nhằm giúp tạo ra bầu khí thuận lợi cho ba cuộc gặp gỡ quan trọng (mặc dù không có thời gian cụ thể khi chúng xảy ra): một cuộc gặp gỡ với chính mình (ngày thứ nhất), một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô (ngày thứ hai), và một cuộc gặp gỡ với những người khác (ngày thứ 3).

Chúng ta có thể nói thứ tự trình bày các bài giáo lý và rollo được xem là một trong những khía cạnh kỹ thuật chính của phương pháp rao truyền. "Nó tự tạo một nguồn lực su phạm và tâm lý mạnh mẽ, nhờ vậy mà chân lý Công Giáo có thể chiếm ngự lương tâm của các Cursillista, nó làm tăng thêm sự nhiệt tình cũng như truyền cảm hứng quyết tâm để sống một cách phù hợp, nhằm có sự nối kết cần thiết giữa tôn giáo và đời sống"⁵⁸. Những bài rollo là những cảm nghiệm chứng nhân tạo sự dễ dàng cho tham dự viên “nuốt” những bài giáo lý.

TIẾP XÚC CÁ NHÂN

Yếu tố kỹ thuật cơ bản khác của Khóa Cursillo® mà chúng ta cần nhấn mạnh là sự tiếp xúc cá nhân giữa Trợ Tá với các tham dự viên. Ta cần hiểu rõ kỹ thuật tiếp xúc cá nhân này là kỹ thuật thăm dò và đâm thúc. "Thăm dò là dò hỏi một cách thận trọng, vì nếu sự dò hỏi không được thực thi một cách thận trọng, ta có nguy cơ không thể tìm kiếm ra sự thật. Vấn đề là, chúng ta thăm dò để biết trạng huống và tình cảnh mang tính cá nhân nơi người cursillista, kỹ thuật này giúp ta nhận biết và thấu hiểu được họ, hầu ta có thể truyền đạt chân lý cho họ một cách hiệu quả. Chỉ khi chúng ta biết về họ, chúng ta mới có thể biết phải nói gì và làm thế nào để nói với họ". Sau khi hiểu rõ về họ, chúng ta có thể thực hiện bước tiếp theo, là "đâm thúc". Đâm thúc là đâm tới bằng mũi kiếm, nhưng đối với chúng ta là đâm tới bằng sự thật (hay chân lý) sắc bén cho tới khi dính vào đối tượng. Chúng ta phải lượng định những Chân Lý muốn chuyển đạt, phải nói đến những chân lý xác thực, vào thời điểm thích hợp, để họ có thể hoà nhập và tự đặt họ vào chân lý ấy"⁵⁹.

NGÔN NGỮ VÀ PHONG CÁCH

Một kỹ thuật khác là cách sử dụng "ngôn ngữ và phong cách". "ngôn ngữ và phong cách" cần tự nhiên, sống động và hiện thực (vào thời đại chúng ta đang sống) và phải dễ hiểu. Một số các kỹ thuật khác mà chúng ta sử dụng là: "phương pháp hoạt động," đó là, làm việc theo nhóm; việc "chia sẻ", "phương pháp trực quan", Chúa Giêsu đã giảng dạy bằng cách sử dụng các ví dụ hay dụ ngôn đã giúp các môn đệ hiểu được sứ điệp Người truyền

đạt cho họ. Trong Khóa Cursillo®, chúng ta cũng sử dụng kỹ thuật tương tự. Chúng ta dùng những giai thoại, những câu chuyện hoặc những chứng tá thực của cá nhân để người Cursillistas có thể hình dung ra thông điệp chúng ta muốn chuyển đạt cho họ.

Cũng có những câu mang lại "ý tưởng mạnh mẽ" chúng ta nên dùng như - "Con cái của Chúa Cha, anh chị em của Chúa Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần", "ý thức và lớn lên trong Nhiệm Thể Chúa Kitô", "không Thầy các con chẳng thể làm gì", "Chúa Kitô và tôi, là đa số áp đảo", "liên hệ với Chúa Kitô và với anh chị em", "nó không có khả năng để sống trong ơn thánh, người ta phải sống trong ân thánh", "để sống ân sủng Chúa với ân huệ tối đa của con người", "một vị thánh buồn là một phần buồn bã của vị thánh", "đừng lãng phí thời gian để đọc một cuốn sách hay, mà hãy đọc cuốn tốt nhất"; "đối với người tông đồ, một giờ học hỏi là một giờ cầu nguyện", "nghiên cứu là mũi nhọn của hành động", "Chúa Kitô tin tưởng bạn", "trần thế không chỉ là kẻ thù của linh hồn, nhưng linh hồn con người phải được cứu rỗi", "không xét sự hoàn thiện bởi sự hao tổn, nhưng trên những giá trị nó mang lại", "làm điều đó bởi nó có giá, và bởi chính vì nó đáng giá", "Chúng ta không thể cứu cũng như không lên án bản thân, mà là cả một nhóm", "sự thất bại không phải vì người đó không tốt, mà do vì những người tốt thiếu nỗ lực", "nó không chỉ nên tốt nếu nó có thể trở nên tốt hơn", "đôi khi Chúa Kitô muốn điều chỉnh tông đồ trước khi làm hài lòng họ", "hành động Kitô Giáo là một đội quân trong hành động, đòi hỏi phải huy động trí óc để nghiên cứu, dùng đầu gối qua việc sùng đạo, cùng cả chân tay cho công việc tông đồ"⁶⁰.

Kỹ thuật này còn bao gồm việc "thực tập tính kiên trì" với tất cả những gì đã được sống trong Khóa Cursillo®; qua "Phiếu Cam Kết", với sự "hướng dẫn tâm linh", "Hội Nhóm", "Ultreya tức là sinh hoạt tóm lược cuối ngày", và qua việc tham dự "Lễ Mãn Khóa", v.v

Điều quan tâm nhất mà ta cần thực hiện là làm thế nào để các tham dự viên có thể trải nghiệm một cuộc gặp gỡ hân hoan với chính bản thân, với Chúa Kitô và với người khác, nó bao hàm các hành động của ân sủng và tự do cá nhân, cộng thêm những kiến thức và sự chuẩn bị cần thiết của đội ngũ Trợ Tá. Điều quan trọng cần ghi nhớ là mặc dù phương pháp và kỹ thuật thì cần thiết cho Khóa Cursillo®, nhưng chúng ta phải tránh chỉ chú tâm vào "kỹ thuật", bởi phần lớn kỹ thuật đơn thuần chỉ là kỹ thuật mà thôi.

Ý THỨC VỀ TỰ DO CÁ NHÂN

Tôn trọng tự do cá nhân luôn luôn là một trong những mối quan tâm trong Khóa Cursillo®. Tuy nhiên không nên để việc tôn trọng sự tự do cản trở chúng ta trong việc biểu lộ một tầm nhìn rõ ràng, những bằng chứng sống cũng như cuộc sống Kitô hữu của chúng ta. Nói một cách khác, tham dự viên có quyền tự do lựa chọn "muốn trở nên" hoặc "không muốn trở nên" người Kitô hữu.

Trong Khóa Cursillo® chúng ta nên tránh bất kỳ hình thức mang tính vận động, lôi kéo. Ngay cả những chi tiết không quan trọng cũng cần phản ánh sự tôn trọng như chúng ta biểu lộ với những người khác trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta không nên sử dụng hành vi mang tính ép buộc hoặc lừa dối người. *"Con người không thể trở thành đối tượng bị cưỡng chế trên phương diện riêng tư cá nhân, phương diện xã hội hay trên bất cứ quyền hạn nào, vấn đề tôn giáo cũng thế, không ai bị buộc phải hành động chống lại lương tâm của mình."*⁶¹ *"Cảm nghiệm tôn giáo trong bản chất, trong thăm sâu và kiên định thực tại luôn luôn là một sự kiện thuộc riêng về mỗi cá nhân. Vì thế, nó là sự tự do thuộc riêng về người đang cảm nghiệm nó"*⁶².

Hiệu quả của Khóa Cuối Tuần tùy thuộc vào nội dung hơn là vào phương pháp của khóa học, tùy thuộc vào tinh thần Kitô giáo đang được loan truyền, được sống và được hân hoan truyền đạt.

Chúng ta tôn trọng quyền tự do của tham dự viên bằng cách không xử dụng đến những phương tiện giả tạo hay áp lực tâm lý.

Cũng vậy, chúng ta không thể chối từ một vài sự tự do trên hành động của những người Trợ Tá giúp Khóa. Đừng để việc hăng say rao truyền sứ điệp của người Kitô lại vấp phạm vào việc sử dụng các áp lực tâm lý hay tước đoạt sự tự do cá nhân.

TINH THẦN CỘNG ĐỒNG

“Thiên Chúa không muốn thánh hoá và cứu rỗi loài người một cách riêng rẽ, thiếu liên kết, nhưng Ngài muốn quy tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết chính Ngài và phục vụ Ngài trong sự thánh thiện.”⁶³

Trong Khóa Cuối Tuần, chúng ta không thể chú trọng vào việc cải hóa cá nhân mà tách biệt khỏi việc biến cải tập thể. Hình ảnh cộng đồng luôn luôn là bản chất của Phong Trào Cursillo và của Giáo Hội. *"Người giáo dân, nhờ vào sự tự hình thành trong Kitô giáo, họ cải đổi tâm trí và cuộc sống theo hình ảnh của Chúa Kitô, với đức tin, đức cậy và đức mến; họ biến đổi trần thế nơi họ hiện diện với trọn vẹn tinh thần trách nhiệm; họ hướng dẫn hành động của họ theo gương Chúa Kitô, liên tục cố gắng để xây dựng lại thế giới theo kế hoạch và phác họa của Thiên Chúa".* (Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, trong Đại Hội Ultreya thế giới đầu tiên)

Khóa Cursillo® được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm giúp các tham dự viên đánh thức sự đói khát Thiên Chúa của họ qua kinh nghiệm sống với niềm vui cũng như ân sủng từ cuộc sống cộng đồng và tình bằng hữu. Khía cạnh này nên được sống ngay từ thời điểm đầu tiên của Khóa Cursillo®. Để làm được điều này, chúng ta cần một đội ngũ Trợ Tá kinh nghiệm

từng hoạt động trong cộng đồng, hiểu rõ phần kỹ thuật và bầu khí của Khóa Cursillo®, cũng như nắm vững phần giáo lý của các bài rollos.

Như lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng Phaolo VI: *“tinh thần cộng đồng là một bầu khí cần thiết mà người Kitô hữu sống theo.”* Vì thế mà mọi biến cố trong Khóa Cuối Tuần phải nhất thiết thấm sâu tinh thần cộng đồng. Ban Trợ Tá phải sống tinh thần cộng đồng trước và phải ảnh hưởng tinh thần này trong suốt Khóa.

NHÓM (DECURIAS) TRONG KHÓA CURSILLO

Để tạo thuận lợi cho tinh thần chia sẻ, chúng ta cần cố võ một thái độ cộng đồng, và rộng mở cánh cửa tình bằng hữu, các tham dự viên cần được chia thành các nhóm nhỏ dưới trách nhiệm của Trợ Tá.

Trong các nhóm này, các tham dự viên trao đổi, bàn bạc với nhau về sứ điệp được rao truyền trong các bài rollos và cùng làm bản tóm lược. Phương pháp này cung cấp một hình thức chia sẻ thâm sâu về kinh nghiệm Kitô hữu để Khóa Cursillo giúp họ đạt được những cải đổi tốt đẹp. Mặc dù có tên "Decuria" với nghĩa riêng của nó, nó cho thấy hiệu quả hơn nếu các nhóm có từ 5-7 Cursillistas, cộng với một Trợ Tá.

Những nhóm này giúp tạo nên một bầu khí trao đổi cởi mở. Họ bày tỏ những ưu tư và chia sẻ với nhau về kinh nghiệm sống của mỗi người. Thông thường nhóm chỉ là một tập hợp để làm việc chung và rồi chắc chắn vào cuối Khóa, nhóm trở thành một cộng đồng đức tin và đức ái.

ĐỐI THOẠI TRONG SINH HOẠT NHÓM

Sinh hoạt nhóm là phương thức hữu hiệu để kích thích những người có cùng một lợi ích chung, chia sẻ quan điểm và gặt hái thêm những hiểu biết sâu sắc. Trong Khóa Cuối Tuần, thời gian sau mỗi bài rollo là thời gian dành cho sinh hoạt Nhóm. Vai trò của người trợ tá là giúp người Nhóm trưởng (một trong những khóa sinh được chọn ra) và cho người này một số hướng dẫn gồm:

1. Mỗi người nói một lần
2. Mỗi người đều có cơ hội để nói
3. Khuyến khích nghệ thuật lắng nghe
4. Gắn bó vào vấn đề chính
5. Đừng tranh luận
6. Cố gắng tìm hiểu quan điểm của người khác
7. Đừng cho phép chính mình hay một người khác trong Nhóm trở thành chuyên viên hoặc thầy dạy

8. Chấm dứt vào thời gian đã định.

Một người trưởng Nhóm tốt là người biết đặt những câu hỏi, biết giữ buổi thảo luận đúng chiều hướng và biết liên kết các bình phẩm của mọi người với nhau đối với rollo hiện hữu và những trao đổi trong các rollo đã nghe qua.

Các mục tiêu căn bản của sinh hoạt Nhóm là:

- Để biết được quan điểm riêng của mỗi Nhóm viên (điều này giúp cho việc tiếp xúc cá nhân được dễ dàng hơn.)
- Để hoàn thành một bản tóm lược cho bài nói (vai trò của người thư ký Nhóm)
- để Nhóm có thể trình bày trong buổi sinh hoạt tóm lược cuối ngày.

Một khi các mục tiêu này được hoàn thành, Nhóm có thể ngưng sinh hoạt để mọi người có giờ tự do, Nhóm viên có thể đi cầu nguyện, suy niệm, ngồi một mình hay trò chuyện, tìm gặp linh hướng hoặc tiếp xúc cá nhân.

CHIA SẺ TRONG DECURIAS VÀO CUỐI NGÀY “ULTRYEA”

Không có một cộng đồng nào lại tự khép kín mình. Vì thế, vào cuối mỗi ngày của Khóa học có một buổi sinh hoạt chung của các Nhóm. Buổi họp chung này được xem như là buổi Ultreya của Khóa học; nói cách khác, đó là buổi hội nhóm của các Nhóm (các Decuria) Nếu những buổi thảo luận trong ngày của mỗi Nhóm là một kinh nghiệm sống động để giúp Nhóm phát huy sự hiệp nhất và cởi mở, thì buổi họp cuối ngày sẽ là buổi nâng cao tinh thần cộng đồng chân thực của Khóa Cuối Tuần. Buổi Ultreya có một mục tiêu khác nữa là: giúp các Nhóm củng cố lại các tư tưởng căn bản đã được truyền đạt trong ngày. Buổi họp bắt đầu bằng việc đọc các bản tóm lược. Các bài này không hẳn là các tóm lược của các bài rollo mà là những điều đã được Nhóm thảo luận hay đã sống. Nhờ đó khi Khóa Cuối Tuần tiếp tục, các tham dự viên trở nên ý thức hơn về Kitô giáo vượt trên sự hiểu biết lý thuyết cũng như sự suy nghĩ bao gồm cả việc sống Phúc Âm. Mỗi Nhóm chuẩn bị và trình bày các bảng vẽ riêng trong đó diễn tả có khi mang tính cách hài hước về những tư tưởng mà họ cảm nhận được đã đánh động họ trong ngày hoặc trong các bài rollo. Cũng như các yếu tố khác của Khóa Cuối Tuần, các bảng vẽ đáp ứng yêu cầu nhất là khi chúng không tạo nên sự phân tâm. Nói chung, bảng vẽ giúp tạo nên một bầu khí sống động cho Nhóm. Các tư tưởng then chốt và các kinh nghiệm sống giúp cho Nhóm một trí sáng tạo, một phát minh đối với cá nhân cũng như cho toàn Nhóm. Trên tất cả, các bài tóm lược và tranh vẽ phải là hoa trái của sự đồng lao cộng tác của mọi nhóm viên. Bảng không sẽ sinh ra chủ nghĩa cá nhân, vô bổ và làm chia trí người khác.

NIỀM VUI TRONG KHÓA ® CURSILLO

Trong đời sống cá nhân cũng như tập thể, niềm vui của người Kitô hữu là hoa trái của Chúa Thánh Linh. Sự thực là do việc Thiên Chúa yêu thương con người khiến chúng ta yêu thương người khác. Đó là sự diễn tả niềm vui của sự hiệp nhất trong đức cậy của cộng đồng đức tin. Niềm vui của người Kitô hữu phải được phân biệt với niềm vui của con người thế tục mà nó được tạo nên bằng mọi cách gồm cả việc chọc cười, ca hát và những sinh hoạt vui nhộn khác. Phương pháp Cursillo không có ý hướng nhằm tạo nên những niềm vui thế tục đó để chứng tỏ giá trị của sự biến đổi tâm linh. Việc biến đổi tâm linh sẽ phát sinh niềm vui của người Kitô hữu chứ không phải niềm vui đến từ những sản phẩm của con người. Những người có trách nhiệm tổ chức và điều hành Khóa Cursillo phải lưu ý việc hạn chế các yếu tố như âm nhạc, những chuyện hài hước đừng trở nên thái quá khiến chúng trở thành mục tiêu của Khóa học và cũng đừng để nó trở nên cách thức cố sù sự biểu lộ tình cảm ủy mị. Việc cải đổi tâm linh chân thực phải bắt nguồn từ việc làm của ý chí chứ không phải khởi phát từ xúc cảm. Sự thay đổi nội tâm của một người có thể đôi lúc phản ánh qua các dấu hiệu bề ngoài (như rơi lệ); tuy nhiên, các dấu chỉ bề ngoài tự nó không nói lên sự đang thay đổi trong tâm hồn.

NGƯỜI TRỢ TÁ VỚI PALANCA

Palanca luôn luôn là một phần thiết yếu của Khóa (Tiền Cursillo, Khóa Cursillo ® và Hậu Cursillo), và nên được thực hành trong toàn bộ. Palanca cho một bằng chứng thực về sự liên kết nơi các thành viên của Giáo Hội. Palanca đặc biệt quan trọng trong Tiền Cursillo, một sự chuẩn bị thiêng liêng cho các Khóa Cursillo ®, do đó, cả đội ngũ Trợ Tá và cộng đồng bên ngoài nên có một chiến dịch làm Palanca.

Palanca là những lời cầu nguyện, sự hy sinh, và những việc lành phúc đức thực sự. Một điều cần lưu ý là một tờ giấy hoặc một tấm thiệp chúc mừng không phải là Palanca. Một lá thư mang ý nghĩa Palanca được gửi tới các tham dự viên và Nhóm Trợ Tá là lá thư thông báo về những lời cầu nguyện và hy sinh mà họ đã làm để dâng lên Thiên Chúa cầu nguyện cho Khóa. Một lá thư có thể được gửi để giải thích những loại Palanca mà họ thực hiện, bức thư này KHÔNG phải là Palanca. Thực tế Palanca là những việc cầu nguyện, hy sinh, hoặc những việc lành phúc đức thiết thực, điều này cần thực hiện chứ không phải chỉ là việc viết một lá thư gửi đến Khóa học.

Điều quan trọng là phải đọc một số Palanca trong thời gian nói bài Rollo “**On Trợ Giúp**” nhằm cung cấp bằng chứng việc trợ giúp của cộng đồng Ngày Thứ Tư đối với Khóa. Dĩ nhiên Palanca nên được giới thiệu trong suốt Khóa Cursillo, mà không nên coi nó như là một “lá bài tẩy,” và không nên kịch hóa sự việc. Palanca cần được thể hiện rõ ràng rằng nó là việc bình thường nơi giữa những người Kitô hữu, điều này cũng nói lên việc một

người thực thi việc hy sinh hãm mình cho người khác, ngay cả khi họ không biết cá nhân này là ai.

Với Khóa Cursillo, tầm quan trọng về Palanca là chuyện chung, được dâng hiến bởi cộng đồng ngày thứ 4 cho cộng đồng mới đang được hình thành trong ba ngày. Điều quan trọng không phải là một người cầu nguyện hoặc hy sinh cho "anh X hay chị Y" nhưng nó được thực hiện và dâng hiến cho tất cả mọi người trong Khóa. Việc gửi Palanca cá nhân (thiệp chúc mừng hay thư riêng, vv) cần giới hạn, vì thời giờ của Khóa, nó có thể tạo gánh nặng hơn là trợ giúp cho đội ngũ Trợ Tá.

CỘNG ĐỒNG NGÀY THỨ 4

Các tham dự viên Khóa Cuối Tuần đòi hỏi một sự biệt lập để xây dựng một cộng đồng Kitô hiệp nhất chỉ vồn vẹn trong ba ngày. Bầu khí phải có tính cách nội tâm, cầu nguyện và chân thành nên điều gì làm cho họ chia trí đều phải tránh, nhất là việc tiếp xúc với cộng đồng bên ngoài. Việc tiếp xúc giữa khóa sinh và cộng đồng cursillista bên ngoài cần nên tránh vì sự trà trộn ấy sẽ cản trở việc tiếp xúc cá nhân của Ban Trợ Tá cũng như chương trình của Khóa học.

Ý niệm này không mới mẻ gì trong Kitô giáo. “Họ đã dẫn ông Saolê vào thành Đamat. Ở đó ông vẫn bị mù trong ba ngày.” (Tông Đồ Công Vụ 9: 8-9) Để cho Saolê bắt đầu tiến trình cải biến tâm hồn, ông đã được dẫn đến một nơi ông không thể xem thấy mọi sự chung quanh trong vòng ba ngày. Cộng đồng bên ngoài phải để cho các tham dự viên bước vào tiến trình chuyển dịch tương tự như thế.

Thánh Phaolô trở nên một vị thánh bởi những điều người đã thực hiện sau khi biến cải. Ngài chỉ có thể rao truyền Tin Mừng bởi những điều ngài đã trải qua trong tiến trình biến cải đó. Chúng ta cũng thế, phải để cho các tham dự viên có cơ hội tương tự như vậy.

Sự công hiến to lớn nhất mà cộng đồng bên ngoài có thể làm là làm Palanca cho họ và tham dự nghi thức kết thúc Khóa học. Đó là điểm tiếp xúc đầu tiên giữa cộng đồng bên ngoài với cộng đồng mới. Bất cứ việc liên lạc cá nhân với bên ngoài mà không phải là sự tiếp xúc giữa khóa sinh và trợ tá Khóa học đều phải tránh hoặc phải chờ cho tới khi cử hành nghi thức bế mạc khóa học. Các Ban Điều Hành Khóa Cursillo không nên để cho các cursillista bên ngoài lui tới Khóa học vì bất cứ lý do gì. Đối với “tiệc Agape” hoặc “mananita” cũng thế. Tránh không để Tham dự Viên tiếp xúc với cộng đồng bên ngoài.

(Theo Chương 10 - Sách Cẩm nang Lãnh đạo)